

Orde Der Verdraagzamen ODV

Steravond

Den Haag, 11 december 1981

Dit is het uur

Dit is het ogenblik van werkelijkheid.

Hoort wel op Mij, gij eeuwige bode ... gij strijder, opdat beveiligd zij al wat hier gebeurt en alleen de liefde toegang hebbe

Ik, die hemel en aarde heb voortgebracht.

Ik die uw meester ben.

Ik roep u allen, krachten van licht: weest één.

Ik beveel u: stort uit uw krachten van licht.

Vormt te sámen de kracht, opdat het werk dat in Mij ligt en in de Vader ligt, gestalte krijge.

Richt uw stralen

Het worde licht in het duister der harten.

Zendt de boden uit.

Gaat, kinderen van licht, gaat.

Ik zeg het u, gaat en brengt licht.

Neemt licht en kracht.

Gaat uit en brengt de liefde, de vrede die de mensen van node hebben.

En doe uw taak wel, opdat onze band bevestigd zij

Vader, Ik ben één met U.

Het is Uw kracht, Uw Wezen

Moge de kracht uitgaan ook onder de mensen

en het licht brengen en de vrede,

opdat zij leren elkander lief te hebben, opdat zij vergeten te haten,

opdat zij het oude teken en het nieuwe samen voegen tot de werkelijkheid.

Dit zeg Ik voortbrenger van alle dingen.

Dit zeg Ik, één met u:

Laat de verandering beginnen

Gaat uit, dit is de tijd van de nieuwe taak.

Gaat uit, zo dadelijk.

Bevrijdt u en wordt licht.

Gaat uit.

Want zowaar de Vader en Ik één zijn,

Mijn kracht zal met u zijn.

Dit is het uur

Vader, Gij die in Mij zijt.
Gij die bevestigt wat Ik ben,
laat deze kracht ingaan tot hen die deel zijn van dit alles

Opdat de waarheid in u leve,
de kracht in u groeie,
de vrede Gods in u tot de sterkte worde van de Eeuwige

Zend Ik u mijn kracht.

En bij de kracht die in Mij woont
wil Ik, opdat er een teken zij, stellen:
Er zij genezing.
Er zij nieuwe vreugde.
Er zij licht.

En moge de kracht die dit waarmaakt volgens dat wat Ik Ben
en dat wat gij in Mij zijt,
leven in het schijnbaar dode,
opdat de levenden niet vergeten.

Gezegend zij de wereld, omdat zij voort kan brengen.
Gezegend de sferen, voor wat gij waar kunt worden.
Gezegend gij, met wie Ik verbonden ben
voor al wat gij mogelijk maakt.

Ik moet dit lichaam nu laten rusten.
Maar Ik verlaat het niet.
Want Mijn geest heeft u meer te zeggen
en de mogelijkheden zijn te beperkt.

Ik zal u een teken doen geworden
wanneer Ik de band met dit stoffelijk lichaam verbreek.
Maar voor één kort ogenblik:
Weest één met Mij

Ik moet nu gaan.
Maar Mijn kracht en Mijn vrede laat ik U.
Het Licht dat Is zal u niet verlaten, tenzij gij het verlaat.

Moge de eenheid met de Vader in u leven
tot gij de vreugde kent om het Zijn.