

"In waarheid en gerechtigheid
boven tijd en ruimte
daar zult gij Mij herkennen"

Melchisedek-teksten

Zohra Noach

"In waarheid en gerechtigheid
boven tijd en ruimte
daar zult gij Mij herkennen"

Melchisedek-teksten

Zohra Noach

© 1991 Zohra Noach, Zohra Noach Foundation

www.psychosofia.nl

www.zohranoachfoundation.nl

www.zohranoachpublicaties.nl

Uit deze uitgave mogen uitsluitend de originele teksten
in ongewijzigde vorm worden overgenomen met vermelding
van de bron en de naam van de auteur

Inhoud

Inleiding	5
HOOFDSTUK 1	10
KOSMISCH WERKZAME ENERGIEËN (11 november 1989)	
Melchisedek, de grote Heer	
Nabeschouwing van de verschijning en doorgeving	
HOOFDSTUK 2	22
HET SPIRITUELE BEWUSTZIJN BEVORDEREN (9 maart 1990)	
Het kosmisch doel: het spirituele bewustzijn bevorderen	
"Zo spreekt in waarheid en gerechtigheid"	
Bespreking	
"Het enige werkelijke doel"	
Uitwisseling over Jahwe	
"Zo richt u in eerbied"	
Vorbereidingen om tot een centrum te kunnen komen	
Beth - Huis	
HOOFDSTUK 3	37
HET LICHTEND KRUIS (3 april 1990)	
"Zo verenigt u nu"	
De bewustzijnsindaling van deze tijd	
"Het denkvermogen van de bewuste mens"	
De rol van de wil	
Veranderen door het nieuwe bewustzijn	
Een nieuwe dimensie boven ethiek, moraal en plicht uitgaand	
Het niveau in de groep	
Integreren	
"Indien gij uw energieën geheel vanuit de liefdeswil"	
"Zo zijt gij bouwers aan uw en Mijn tempel"	
HOOFDSTUK 4	53
EEN VERSTREKKEND BESLUIT (12 april 1990)	
"In de vreugde van Ons hart deel Ik u mede"	
"Psychosofia zal de basis zijn"	

HOOFDSTUK 5	58
BUNDELING VAN KRACHTEN (4 mei 1990)	
Een centrum als thuis voor Psychosofia	
"Alleen door de bundeling van deze krachten"	
"Vanuit datgene wat vanuit de hoogste sferen wordt gegeven"	
"Zo hoort nu Mijne stem"	
"Gij zijt allen hogepriesters van de geest"	
HOOFDSTUK 6	64
REALISEREN VAN DE LIEFDE (18 juni 1990)	
Verbinding	
Psychosofie in leven en werken	
Leerstellingen van Psychosofia	
"In waarheid en gerechtigheid zult gij Mij herkennen"	
De magie van het handelen	
"Zo dient gij u dan te verbinden"	
Het zwaard des onderscheids	
HOOFDSTUK 7	73
DIENEN IN EENVOUD (21 augustus 1990)	
Een hartgroep en het centrum	
"Datgene wat gij nu gaat realiseren"	
"Deze staf van inwijding"	
Centrumrealisatie	
"Het voorlopige centrum is al in volle gang"	
De rol die de Meesters spelen	
Afsluiting	

Inleiding

De aanleiding tot dit boek is een samengaan van twee impulsen, een aanbod van bovenaf en een vraag van onderop. Zohra had al meermalen te kennen gegeven dat er een schat aan geestelijke kennis klaar lag om gegeven te worden zodra er een 'ontvangstgroep' zou zijn van mensen die die kennis in zich zouden willen opnemen en ermee wilden gaan werken. Van de andere kant kwam de vraag om met haar een gesprek te hebben over het boek "Celestial Raise". Dit uitgebreid gedocumenteerde en geïllustreerde boek is in 1986 in Amerika uitgegeven en bevat talrijke doorgevingen via verschillende kanalen over de ontwikkelingen die op aarde zullen plaatsvinden.

In het gesprek hierover kwam de Heer Melchisedek met beelden en informatie over dimensies boven tijd en ruimte, over kosmische energieën die de aarde zullen omspoelen en over de noodzaak voor de mensen om maatregelen te nemen om de gevolgen hiervan voor de mensheid te verzachten.

Nadat de tekst hiervan onder enkele mensen verspreid was werd er een groep gevormd die regelmatig met Zohra zou samenkomen om op dit gegevene door te gaan. Vijf keer is die groep - in enigszins wisselende samenstelling - bij elkaar geweest. Na de tweede keer volgde een doorgeving bij Zohra thuis opgenomen, gericht tot de groep, maar tegelijk tot een veel wijder publiek.

De hoofdstukken van dit boek worden gevormd door de doorgevingen en een keuze uit de gesprekken die naar aanleiding daarvan gevoerd werden.

In de eerste bijeenkomst van de groep (hoofdstuk 2), wordt het doel van het werken in de groep aangegeven: het spirituele bewustzijn in Nederland te bevorderen. Als middelen daartoe worden aangegeven: het vanuit de sferen vrijgeven van kennis,

een landelijk centrum waarin een juiste opvang mogelijk is, clusters van wetenschappers en themagerichte groepen die vanuit hun eigen inzichten met de aangeboden kennis willen gaan werken. Vervolgens wordt aangegeven wat dit inhoudt voor degenen die zich daartoe aangesproken voelen, om dit te gaan realiseren.

In de tweede bijeenkomst gaat het er vooral om wat de persoon zelf moet doen om in samenwerking met de geest te kunnen komen. Zowel het denken als de wil spelen daarbij een fundamentele rol. Er wordt een visualisatie gegeven, van het lichtend kruis, als hulpmiddel om de fusie met geest tot stand te laten komen. Uit de voortgang in de groep blijkt dat het niet zo eenvoudig is om tot eenheid te komen, onderling niet en naar de geest toe niet.

In de derde bijeenkomst heeft iedereen de doorgeving over het realiseren van de psychosofia als poort om tot universele eenheid te komen (hoofdstuk 4) als brief ontvangen en gaat het verder over de realisatie van een centrum. Voorwaarde is een bundeling van krachten, zonder dat dit ten koste gaat van ieders eigenheid. De bedoeling is dat er een nieuwe Godsbeleving komt, een zodanige eenheid met het goddelijk zijn, wat ook de diepste wezenskern is van ieder mens, dat daardoor de redding van de wereld kan plaatsvinden.

De vierde bijeenkomst is evenals de tweede vooral gericht op het praktisch werken met het gegevene. De noodzaak wordt benadrukt dat men de geboden inspiratie verbindt met alles wat men zelf is in zijn eigen unieke zijn. Pas vandaar uit kan men zich vruchtbaar verbinden met anderen en in verbinding zijn met de Meesters. Zodoende kan er scheppend gewerkt worden en kan ieder de eigen bijdrage leveren aan het grote geheel, aan het plan voor Nederland.

In de vijfde bijeenkomst wordt de samenwerking met de geestelijke Hiërarchie geschetst, opdat het Plan uitgevoerd kan worden. Er wordt aangegeven wat de taken zijn van de verschillende Meesters en hun onderlinge samenwerking en eenheid. Weer verschijnt de Heer Melchisedek, nu omgeven door een halve kring van andere hoge geestelijke Wezens.

Na deze bijeenkomsten werden de deelnemers a.h.w. op hun eigen kracht teruggeworpen en konden ze tonen wat er in hun mogelijkheden ligt. Weer blijkt hoe veeleisend het samenwerken vanuit het diepste zijn is, en de onvoorwaardelijke eis daartoe de eigen innerlijke verbinding met het eigen hoogste zijn te realiseren. Paradoxaal genoeg is juist een diepe vreugde en onbevangingheid de graadmeter in hoeverre men daarin slaagt.

Steeds duidelijker werd ook dat deze groep een soort experiment was om de stappen op de weg te verhelderen, maar dat er nog vele andere groepen en personen zullen komen om tot werkelijkheid te brengen wat in het Plan besloten ligt.

Een aantal terreinen van werkzaamheid waartoe uitgenodigd wordt:

Religie

De diepste Godsverbondenheid in de mens en de eenheid van de hele schepping. Christusbewustzijn en christengemeenschappen: de taak om die eenheid bewust in de stof tot werkelijkheid te maken in delen en broederschap.

Esoterische wetenschap

Kennis van de Wezens in de sferen, de energieën die Zij beheren, de stralen, graden van inwijding, ceremoniële magie.

Natuurwetenschap

Hogere dimensies boven tijd en ruimte, wet van de zwaartekracht, kwantumfysica, overstijgen van de lichtsnelheid, atomaire bouwstenen, atoomstraling, kernsplijting en fusie, morfogenetische velden.

Psychologie

Denkvermogen niet aan de stof gebonden, wetten van het denken, nieuwe hersenfuncties, mediumschap, de wil, het diepere gevoel, drijfveren uit het onderbewustzijn.

Geneeskunde

Genezing door acceptatie, vergeving, liefde. Helende energieën, samenhang tussen psychische en fysieke processen. Bescherming tegen kosmische straling.

Zorg bewust voor het leven

Diepere inzichten vertalen tot maatschappelijk hanteerbare werkwijzen, gericht op samenleving en milieu. Verbindingen tot stand brengen tussen groeperingen die op eigen wijze hetzelfde doel dienen.

Onderwijs

Het overdragen van nieuw gegeven kennis.

Vieringen

Vieringen van de mens als tempel van de geest, visualisaties, meditaties.

Documentatie

Het vastleggen en ordenen van de gegeven kennis ten dienste van bovenstaande terreinen.

Psychosofia, centrum voor universele eenheid

Een thuisbasis voor het werk van Zohra Noach. Een punt van ontmoeting, uitwisseling, voeding en voortdurende vernieuwing. Een plaats van herkenning en verbinding.

HOOFDSTUK 1

KOSMISCH WERKZAME ENERGIEËN (11 november 1989)

Melchisedek, de grote Heer

De Heer Melchisedek heeft met andere zonnestelsels te maken.
Hij is de grote Heer.

"Melchisedek, de grote Heer.

Hij is de Heer der Ruimte.

Hij brengt het bewustzijn van de mensheid
op een zodanig niveau dat zij de zwaartekracht
uiteindelijk zullen verliezen, kwijtraken, los kunnen laten.

Gij kunt het opvatten in symbolische zin,
doch vooral ook in materiële zin.

Zo verbindt u dan nu met elkander,
steek het licht aan en stel u open voor Mijn sterren."

"Vreest niet, stel u open,

gij zijt allen beschermd, niets kan u deren.

Zohra, stel u open en verlang niet naar de veiligheden
die gij nu niet meer van node zijt.

Ik ben altijd met u.

Doch Mijn taak is veelzijdig.

Zo zijt gij een lichtkoker, waardoor ook andere Heren dan Ikzelf
door u kunnen spreken.

Aum"

"Gij ziet Mij staan Zohra,

Ik de Heer der Ruimte, Ik die ben Melchisédek.

Kijk naar Mijn handen. Wat ziet gij?"

In de linkerhand een bliksemflits,
in de rechterhand een draaiende bol,
met daaromheen bewegende licht-dingen, lichtpunten.

"Laat dit beeld in uw bewustzijn doordringen, gij allen.
Verklaar wat gij nu ziet."

Een slang, in de linkerhand,
een heel groot dik boek in de rechterhand, goudopsnee.
Dat is geen bijbel, dat is de Akashakroniek.
Waarom is die slang?

"De slang is het oudste symbool,
in het bewustzijn van de mensheid gegeven.
De slang is het vuur van geest,
waardoor al het leven wordt beheerst.
De mensheid zal in de zeer directe komende tijden
door dit vuur van geest worden beheerst.
Het zal gaan integreren in de mensheid, in een déél van de
mensheid,
en zij zullen zijn diegenen die gered zullen worden.
Wat ziet gij nu?"

Ik zie u staan, met Uw handpalmen naar mij toegekeerd,
in die handpalmen is een blauw licht.
En weer zie ik roterende punten.

"Kijk goed.
Het blauwe licht is kosmisch vuur, is radioactiviteit.
De roterende punten zijn splijtende atomen.
Gij ziet vanuit de zon een explosie
die miljarden vurige bollen uitzendt.

Ik zeg u, dat uw wereld, uw planeet
aan de rand staat van een zeer grote catastrofe.

Het is niet Onze bedoeling, Wij vanuit de hemelen,
die allen nauw samenwerken, om iedere open lichtkoker
het licht te doen opvangen wat Wij uitzenden.

Ik zeg u dat al deze lichtkokers, die gij noemt mediums,
allen Onze boodschappen opvangen
in dat bewustzijn waartoe zij in staat zijn.

Daarom zal het u voorkomen dat vele boodschappen
verschillend zijn.

Doch Ik zeg u, kijk niet naar de uiterlijke vorm hiervan,
doch kijk slechts naar de essentie daarin verborgen.

De catastrofes die komen voor deze planeet
zijn van een zodanige aard
dat de mensheid daar zeer weinig tegenover kan stellen
om tot redding te geraken.

Doch datgene wat wél mogelijk is dat willen Wij u geven,
omdat Wij zijn verbonden met u en uw wereld.

De ruimteschepen waarover werd gesproken in het boek
zijn in fijnstoffelijke vorm gegoten abstracte energieën
die deze mediums tot zich hebben genomen
en hebben vertaald.

O zeker,
buiten uw zonnestelsel zijn andere zonnestelsels waar leven is.
Zo hebt gij Zohra in het jaar 1977 wezens gezien
die afkomstig zijn vanuit een ander zonnestelsel.
U is gezegd dat gij met deze wezens in contact zult komen.

Gij zult dit nu in uw bewustzijn langzaam laten doordringen
en u daar verder van losmaken.
Het is niet goed wanneer de mens in zijn bewustzijn
alle vormgevingen gaat creëren.
Want die zullen dan geheel anders zijn dan de werkelijkheid.

De mensheid zal in contact komen
met wezens van andere zonnestelsels.
Doch Ik zeg u dat ook hierin
goed en kwaad, licht en duisternis een eigen rol spelen.
En wederom is het het onderscheidingsvermogen,
het zwaard des onderscheids van de mens,
de spiritueel bewuste mens,
welke weg zij zal kiezen.
Wij willen hier niet verder op ingaan,
daar is het nu nog te vroeg voor.
Doch Wij willen wel u een zodanig 'boek der kennis' toedienen
dat gij met de kennis in dit boek
uw medemens van dienst zult kunnen zijn.
Want het is aan de mens zelf
wanneer en hoe hij zich werkelijk in een nieuw spiritueel
bewustzijn wil begeven.

Wij reiken u de hand over de gehele wereld.
En elke lichtkoker, die gij noemt een medium,
opent zich voor het licht en de kennis daarin verborgen,
de essentie van het leven, die Wij geven.
Wij zijn met u verbonden, Wij zijn in grote liefde met u verbonden.
Wij zijn uw oudere Broeders, in de geest.

Gij die de planeet aarde, de planeet van het lijden,
de zo schone blauwe planeet bevolkt,
weet dan dat juist uw lijden
de transformator is geweest voor het kwaad,
opdat ook in de kleinste bewustzijns
het zwaard des onderscheids tot de liefde zal kunnen geleiden.

Uw tijd is beperkt, de tijd van de aarde is ook beperkt.
In deze tijd die Ons nog wordt gegeven,
in verbinding met u allen,

zal alles worden gegeven opdat gij allen,
vanuit uw vrijheid, uw eigen keuze, uw spirituele bewustzijn
en het loslaten van de zwaarten
zult kunnen werken met hetgeen Wij u in lichtgolven toezenden.

Gij allen zijt lichtkokers,
niet slechts diegene die gij medium noemt,
gij allen hebt uw eigen lichtkoker.
En zo gij allen u wilt openstellen en het licht wilt doorlaten
zult gij weten hoe te handelen wanneer de tijd daar rijp voor is.
Wij beschermen u en geleiden u, vreest niet.

Kijk nu en neem waar wat gij ziet, en deel het mede.
Gij ziet datgene wat Ezechiël heeft gezien.
Gij ziet roterende bladen,
gij ziet draaiende bollen
en flitsen van licht: blauw, groen en wit.

Zie hoe Ik ben de Heer der Ruimte,
en hoe gij allen zijt ingebed in de ruimte, in de kosmos.
Al hetgeen Ik ben en heb
is in u, in uw mate van bewustzijn vertegenwoordigd.

Zo richt uw handen nu omhoog,
met de palmen omhoog
en voel dat in uw diepste zijn
golven van licht,
die gij in een menselijk bewustzijn zult vertalen als energieën,
door u heengaan.

Stralen zult gij,
opdat ook anderen wakker zullen worden
voor het licht in deze energieën."

Nabeschouwing van de verschijning en doorgeving

Hij ging weg, met allemaal draaiende dingen, groen en blauw en wit. 'Roterende bladen' komt in mijn hoofd. Dat waren niet de bollen, die bollen draaiden ook. Hij zei 'roterende bladen', dat heeft een betekenis. Wat zijn schoepen?

Het was ook niet gewoon in één straal, maar zo: uitstotingen, het pulseerde.

In de Andes is een enorm reservoir van die straling die vroeger ruimtewezens daar hebben gebracht. Arizona hoort daar ook bij. Dat moet ongeveer 20.000 jaar geleden geweest zijn. Dat is in Egypte ook gebeurd. Maar het is alsof het daar wat minder krachtig is geworden, waarschijnlijk door alles wat daar overheen is gekomen. Terwijl het in de Andes een vrij dunne bevolking is, dus het is meer bewaard gebleven. Daar zijn hele gebieden die later nooit meer zijn betreden door mensen.

Mij kwam het aannemelijk voor dat je bewustzijn verhoogd wordt in ruimteschepen. En als het abstracte energieën zijn dan kan je je best voorstellen dat als je je daarmee verbindt, dat je daardoor een soort hoger bewustzijn krijgt.

Je moet eerst je zwaarten kwijtraken. Dat is waarom dit de planeet van het lijden is, dus die lijdensweg, om dat weer kwijt te kunnen raken. Je moet die zwaarten kunnen loslaten, anders krijg je dat hogere bewustzijn niet, het komt niet zomaar. En die dingen die gebeuren met ruimteschepen en mensen, dat is dat ze denk ik incidenteel a.h.w. proeven doen, waardoor mensen er toch steeds weer met de neus op worden gedrukt dat het er is.

Volgens bepaalde informatie komen wezens van de Pleiaden en van Alfa Centaur te hulp. Ook in het binnenste van de aarde zijn wezens die in samenwerking zorgen voor ruimteschepen om de mensen te herbergen.

Die wezens binnen de aarde, dat zijn vuurgeesten. Die van buiten de aarde is alles wat ik zonet gezien heb. Ik heb ook ontzettend veel allerlei soort 'dingen' gezien. Alles is vol licht en alles beweegt. Hoe moet je dat nou uitleggen? Ook om Hem heen. Maar daar horen wij bij.

Het licht wat alle mensen door de verandering, vernieuwing van bewustwording kunnen gaan uitzenden, heeft een zodanige geladenheid, atomische geladenheid, dat het datgene wat komt a.h.w. afweert, dat vormt een schild. Waardoor zelfs de zwaartekracht veranderd wordt. Want met de aarde gebeurt iets waardoor ook stoffelijk de zwaartekracht anders wordt.

Er is een voorbeeld bekend van een kas die gespaard bleef tijdens aardbeving van 1906 in Californië van een verlicht iemand daar. Een fysieke bescherming doordat hij dat uitstraalde.

Dat is de fysieke bescherming. Dat heeft te maken met die lichtstralen, die flitsen. Wat Hij in de hand hield, als bliksemschichten.

Ik denk dat de beelden die Hij liet zien niet gezellige symbolen zijn, maar dat daar de essentie in zit, die je met studie, met wetenschap, met kennis die je al hebt, daaruit kunt ontlenuen. Dus je moet op een andere manier naar die draaiende bollen kijken, naar de roterende bladen, naar de 'morfogenetische stelsels'.

Wanneer mensen een ander bewustzijn hebben en die uitstraling uitzenden wordt het in plaats van atoomsplitsing atoomfusering, waardoor geen vernietiging plaats vindt, als dat vanuit de kosmos op ons komt. Het is maar hoe groot de lichtuitstraling van de mensheid is, hoe groot die mate van bescherming zal zijn.

Het zullen ook plaatsen zijn die beschermd worden. Met Nederland hebben ze een heel grote bedoeling hoor.

Je hebt het over die lichtbrug die gebouwd wordt. Is dat in de esoterische leer de Antahkarana?

Ja.

Hij zegt weer dat alles wat is gezegd met kwantumfysica verklaard kan worden.

Deze afbeeldingen van fractals zijn dingen die in de kosmos ook allemaal bestaan. Mensen hebben deze dingen ook allemaal.

Je noemde altijd ijsbloemen, hetzelfde principe zit hier in.

Dat zijn - Hij heeft het weer over atomen, kan dat? Die dus bestaan en overal in zitten. Die zijn de basis van alles wat is.

Meester Morya zegt dat alles, de hele aarde, schepping zich zelfs gaat herhalen. Ik vroeg Hem: worden we dan allemaal weer zoals in het begin, en met die reuzedieren en zo? Nee, niet zover. Tot ongeveer 20.000 jaar geleden. Vandaar af gaat alles zich herhalen. Moet je nagaan hoe de aarde er toen uitzag, ook fysiek.

Gaat dat zich herhalen voor die lichtmensen?

Nee.

Wel voor degenen die achterblijven?

Ja. Dus als Hij zegt: alles gaat zich herhalen, tot 20.000 jaar geleden, dan kun je al een heleboel weten.

Heeft dit allemaal te maken met een poolshift?

Ja, en een ommekeer van de as, alles. Dat komt door een stoot energie vanuit de zon. Dat is een natuurgebeuren.

Maar het had nog tien keer of weet ik hoeveel keer verergerd kunnen worden wanneer er ook nog een atoomoorlog had plaats gevonden. Dat gebeurt waarschijnlijk niet.

Tijdens Noach overspoelde water de aarde en nu zou het vuur zijn. Wordt dan ook vuur bedoeld of energie?

Door vuurenergie verandert dat allemaal, en dan komt het water der zuivering. In het verhaal 'Het vuur' in "Het gevleugelde woord" staat dat duidelijk, alleen helemaal versluierd. Ik denk dat al de brieven van 1981 heel erg belangrijk zijn.

Het gaat er nu om om alles wat gegeven is, beginnend bij de Open Lotus, psychosofie enz., werkelijk in de stof te realiseren, want daardoor krijgt het die uitstraling waardoor mensen gered kunnen worden. Want dan leeft het in de stof en raakt het ook hen in de stof. Dan kunnen zij het ook in de stof brengen. Het is op een lager niveau, een veel lager niveau natuurlijk, hetzelfde wat de Meester Jezus heeft gedaan. De Meester Jezus heeft de liefde in de stof zodanig gerealiseerd, vanuit zijn hoogste bewustzijn, vanuit de geest, waardoor Hij het als mens kon volbrengen. Hij wordt niet voor niets de Verlosser genoemd, want Hij heeft daarmee aangetoond dat ieder mens het op het eigen niveau ook kan volbrengen.

Het is een kosmische wetmatigheid: Zolang het niet in de stof is gerealiseerd, wordt het niet in de stof geaccepteerd. In 1977 is door de Meester Morya gezegd dat ik met buitenaardse wezens in contact zou komen.

De Meesters horen bij ons evolutieproces. Zitten die wezens in een ander evolutieproces?

Ja, maar de werkelijke hoge Meesters zoals de Meester Morya, de geestelijke Hiërarchie, zijn in totale eenheid en verbinding met

die andere evolutieprocessen. De lagere niet. Die horen bij dit zonnestelsel en dit evolutieproces. Ze hebben ook laten zien hoe dat gaat: Hoe hoger Zij zijn hoe groter de uitstraling is, de energievelden die Zij hebben. Dus hoe hoger Zij zijn hoe groter de energievelden die zich manifesteren in verschillende evolutieomlopen in verschillende zonnestelsels. En in verschillende materialisaties.

Dit is een enorm groot gegeven. Dat komt ook, omdat daar waar geen zwaarten zijn, daar geen tijd is, en ruimte een golfbeweging is. Dus niet een afgebakend iets zoals hier in ons zonnestelsel. Het is een energiegolf die in golven zich beweegt.

En de lichtsnelheid?

De lichtsnelheid is ook een beperkte begrenzing van datgene wat het werkelijk is. Dat wat de mens heeft kunnen berekenen en vaststellen is gebaseerd op tijd en ruimte. De werkelijkheid is zonder tijd en ruimte, is een golfbeweging, pulserende energieën zijn dat.

Bij mensen met fysische achtergrond kan langzaam gaan dagen wat er eigenlijk bedoeld wordt. Maar dan is het verschrikkelijk moeilijk om wat je al ontdekt en gesteld hebt allemaal los te laten. Want dit gaat net weer iets verder.

Wat er dan eigenlijk gebeurt is transformatie van energieën.

Zelfs het hele anatomische, wat de mens is en wat in de mens zit, heeft te maken met kwantumfysica, verandering van atomen, transformatie, regulatie, splitsing, fuseren, waardoor genen andere informatie krijgen enz.

Wat Pythagoras bracht was de verdichting van hogere wiskunde, waardoor het door mensen een beetje begrepen kon worden.

Het is onze taak mensen tot het licht te brengen.

Ja. Nummer één in jezelf, en daardoor juist naar de ander toe. Als je het wilt gaan doen vanuit een belang wat het ego daarbij heeft dan werkt het niet goed. Als je het dwangmatig overbrengt vanuit angst, of plicht of noem maar op, dan is dat een lagere energietrilling dan wanneer je dat doet vanuit een bepaalde verbinding.

Hoe plant het licht zich in de stof voort?

Ik zie twee verschillende dingen. Ik zie zo van boven naar beneden, dat is die bliksemschicht, maar het gaat ook zo horizontaal.

Dat is het vuur van de geest. Want het licht komt voort uit het eerste Atoom. Het vuur van de geest is een consequentie van het eerste Atoom, van het licht van het eerste Atoom. Het vuur van de geest is in de materie werkzaam.

Geest, de hoogste lichtenergie, komt vanuit het universum, maar doordat het vuur van de geest in de mens zit, kan het zich fuseren. Wanneer de mens te materialistisch is ingesteld, geeft het explosies, net als bommen, totdat de mens leert zich daarvan te bevrijden. Dan komen er deeltjes vrij die zich kunnen verenigen, waardoor er fysiek, mentaal, geestelijk verandering plaats gaat vinden in de mens. Dan wordt die mens een lichtwezen, dan gaat hij stralen. Maar dan kan hij ook tegen - wat daar gezegd is - zo'n enorme atoomexplosie, die dus vanuit de zon komt.

Hoe word je zelf een uitstraler van het licht?

Wanneer je geen belang meer hebt om dat te willen zijn en te willen doen; dat je het toestaat om in jouzelf tot ontwikkeling te komen. Dat is een van de grootste salto mortales die een mens dan moet maken.

Dat heeft te maken met absolute loslaten en vertrouwen.
Dan schijn je van een zodanige energie te zijn dat de zwaarten van de materie je niet meer helemaal beheersen, waardoor je steeds meer lichtenergie krijgt. Dat is de basis daarvoor.

HOOFDSTUK 2

HET SPIRITUELE BEWUSTZIJN BEVORDEREN (9 maart 1990)

Het kosmisch doel: het spirituele bewustzijn bevorderen

Het doel is het spirituele bewustzijn in Nederland te bevorderen.
Een middel is het boek,
een middel is het centrum,
een middel zullen nog de vele clusters zijn, blokken, van die mensen die gaan werken vanuit het eigen zijn, de eigen bron, de eigen inspiratie met het aangereikte, datgene wat aangereikt zal worden.

Het enige ware doel is het spirituele bewustzijn te bevorderen, opdat Nederland zijn eigen plaats - in het grote kosmische bewustzijn en de vernieuwing die geheel de wereld zal omvatten - kan innemen.

En zo zal in Nederland heel veel komen, en natuurlijk niet alleen in deze groep, doch wat voor deze groep wordt gegeven is geheel en al ten dienste van het enige ware doel.

"Zo spreekt in waarheid en gerechtigheid"

"Zo spreekt in waarheid en gerechtigheid tot u Heer Melchisedek.
En zo zeg Ik u dat al hetgeen gij vanuit uw eigen zijn,
uw eigen grootheid van geest,
hebt gerealiseerd in uw materiële zijn,
zult kunnen en mogen ten dienste stellen
van het enige kosmische doel.

Zo vragen Wij u, vanuit waarheid en gerechtigheid,
te willen en te kunnen, in uzelve,
al hetgeen u in uw materiële persoonlijkheid
nog zou versluieren, nog zou vasthouden, nog zou bepalen,
hier een dieper inzicht in te willen verkrijgen

en het dan met al hetgeen u ten dienste staat
zoudt willen loslaten.

Want al uw grootheid, al hetgeen gij zijt,
al hetgeen gij tot stand hebt gebracht vanuit uw zijn,
is slechts om dit ene doel te dienen.
Daartoe zijt gij op aarde geïncarneerd.

Wij bidden u, vormt dan met elkander
een zodanige geïnspireerde,
diepst geïntegreerde spirituele groep,
waardoor hetgeen van Ons kan komen naar u toe
ook werkelijk op een zo hoog mogelijke basis
van uw eigen spirituele niveaus opgevangen kan worden.

Gij bevroedt niet hoe belangrijk het is
dat gij allen vanuit uw hoogste zijn
met deze kosmische gegevens om zult gaan,
ze zodanig zult gaan realiseren in de materie
dat werkelijk, daadwerkelijk, een grote hulp, een grote preventie,
een grote transformatie kan gaan plaats vinden.
Want Ik zeg u, en Ik waarschuw u,
- en dit is niet om u te dwingen of om u te belasten
of om uw verantwoordelijkheden te zwaar te maken -
doch Ik zeg u: de tijd dringt.
Hetgeen gaat komen is van een dusdanige aard
dat het alleen gekeerd,
en dan nog maar ten dele gekeerd kan worden,
door hetgeen gij allen zult kunnen aanbieden
vanuit uw eigen hoogste zijn,
in directe en absolute verbinding met Ons.

Zo begeef u dan in dit verbond, in deze ark des verbonds,
dan zult gij zien dat gij kracht krijgt naar hetgeen gij doet
en dat gij niet hoeft te vrezen,
want Wij zijn met u. Wij danken u."

Bespreking

Wat verstaan we onder 'spiritueel bewustzijn', spirituele bewustwording van Nederland?

Eerst vanuit het eigen zijn, verbinding met geest, helemaal, niet alleen verbinding maar 'in verbond zijn', ark des verbonds, en dan met elkaar, ín diezelfde verbinding. En dan werken met elkaar. De indaling van de Heer van het Licht, de kosmische Christus die in de historische Christus heeft plaatsgevonden, dat is nu het doel voor de gehele mensheid. Dat die werkelijke indaling van de Geest plaats gaat vinden.

"Het enige werkelijke doel"

"Het enige werkelijke doel in deze gehele kosmos is in ieders bewustzijn neer te leggen dat schepping is ingedaalde geest, dat schepping is gematerialiseerde geest, verdichting van geest. Dat geest is uw oorsprong en uw bestemming, en dat al het werken, zowel van u in uw levende materie, als Wij, levend in de geest, is het verbond, de ark des verbonds, opdat Jahwe tot herkenning en erkenning in materie zal komen.

Ik zeg u dat dit in uw werelden die vlam zal brengen waardoor uw wereld niet geheel vernietigd zal worden, waardoor gij vanuit geest steeds opnieuw kunt incarneren en in de levende werkelijkheid uzelf zult kunnen inbedden. Ik zeg u dat het plan is dat niet alles wordt vernietigd wat in schepping is gegeven en dat dit slechts mogelijk zal zijn indien uw bewustzijns geest Gods, indaling van geest in materie tot de diepste realiteit zult kunnen brengen.

Daartoe zijn Wij gekomen,
daarvoor werken Wij met u,
daarin is Onze begeleiding.

Richt u hierop, neem enkele momenten stilte in uzelf
en richt u hierop. Zend het dan op
en laat het los in uw persoonlijkheid.
En gij zult allen, Ik zeg u allen,
in uzelf die inspiratieflits ontvangen
waardoor gij juist vanuit uw zijn, in uw inspiratie
optimaal in verbinding en verbond met Ons zult kunnen zijn.
Jahwe.

Vrede zij u."

Uitwisseling over Jahwe

Jahwe? Dat is Jehova. Jahwe is God. Dat heeft Hij nog nooit
gezegd tegen mij, Jahwe.
Melchisedek was de hogepriester van God, Hij hoort tot de
hoogste orde, tijd en ruimte, waarheid en gerechtigheid.

*Jahwe was oorspronkelijk de stamgod van de joden. In de
verstrooiing hebben de joden ontdekt dat God hemel en
aarde geschapen heeft, dat het zo wijd was. En toen
mochten ze de naam van Jahwe niet meer uitspreken, dat
woord is dus verdwenen.*

Waarom wordt het nu dan gegeven?

*Jahwe sprak in de ark van het verbond. Dat is een
instrument, een voorwerp, dus geest in stof, waardoor die
Geest kon spreken in de stof. Dus wij moeten zo exact
met die energieën omgaan net als die ark gebouwd is en
zoals daar gewerkt werd.*

Er was ineens een hele baan licht naar je toe.

Dat we beseffen dat we zelf die ark in hoogste zin zijn.

Ja. Het is ook zo dat toen de naam van Jahwe niet meer gebruikt mocht worden, en nu komt het weer. Niet vanuit joodse godsdienst; veel verder, veel wijder.

In "het schild van licht" is een lichtoefening Jahwe, dat is universeel, daar wordt de naam Jahwe letterlijk genoemd.

Het lijkt of Jahwe de naam van een bepaalde God is.

Er is één God: gij zult alleen de Heer uw God aanbidden en boven alles beminnen. Dat is de opperste God. Maar daaronder zijn verdichtingen van geest, die wij met ons verstand Goden zouden noemen. En Zij hebben allen, om het even populair te zeggen, clusters waar Ze mee moeten werken.

Is Jahwe dan de Oergod of een van de verdichtingen?

Verdichting. Het eerste Atoom is te groot.

Kennelijk zit in de naam Jahwe een bepaalde energie, dat door je op die energie te richten er bepaalde kracht ...

Ik zie nou vlammetjes boven je voorhoofd.

Jahwe is naam. Die werkelijkheid was al in allerlei magische krachten en werkzaamheden enz. en in Jahwe vestigt zich dat in het mentale en begint de openbaring in mentale zin.

Het heeft te maken met bewustzijnsverruiming, omdat de joden zijn verwant aan dat deel van Atlantis wat het

denken moest brengen in de mensheid, daar was denk ik Jahwe ook bij betrokken. We staan nu voor een nieuwe bewustzijnsverruiming waar opnieuw Jahwe en de Heer Melchisedek bij betrokken zijn.

Alles gaat zich herhalen op een hoger niveau, een dieper inzicht en een wijdere strekking.

Werd de naam Jahwe teruggenomen omdat het niet meer correspondeerde met de wijze van materialisatie waar de mensheid inging?

Ja. Doordat het denken werd ontwikkeld kreeg de verdichting van geest een andere vorm dan oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld was. Daar moest het geheel bij aanpassen.

Bij de joden van het midden oosten zal een totale transformatie komen, maar dat zal wel gaan via indaling van geest in materie met enorme explosies. Atoomsplitsing, en daarna pas fusering.

Het is of Jahwe meer een bepaald aspect is dan het meer statisch gegeven wat je in God benoemt.

Ja, Jahwe is geen statisch gegeven. Jahwe heeft juist een doorlopend veranderend gegeven.

Jahwe betekent: Ik zal er zijn met jullie.

Ja, en daardoor verandert het steeds, want de mensheid verandert ook.

Zebulon, dat was voor de drie Hebreeuwse letters zayin, beth, lamet, hetgeen betekent onderscheiding, huis, beweging of zwaard eigenlijk. Het heeft te maken met een totale transformatie van inzicht, van begrip van de mensheid ten opzichte van de

materie. Het bewustzijn wat materie in wezen is, dat moet gaan veranderen.

Er wordt gevraagd wat zojuist is gegeven, de naam Jahwe en wat daaruit voortkwam, in stilte diep te laten indringen, niet in het denken er vormen aan te geven, het alleen heel diep in jezelf tot je te nemen en het dan los te laten en het op te sturen. Want dan komt straks de inspiratie hoe je er zelf mee om moet gaan.

"Zo richt u in eerbied"

"Zo richt u in eerbied, want Ik ben die gij zijt, Jahwe.
Zo is Jahwe de indaling van de kosmische Christus
in het denkvermogen, in de vormgeving,
waardoor het denken tot hogere niveaus gebracht kan worden.

De kosmische Christus is de verdichting van de Heer van het Licht.

De Sanat Kumara is de indaling van de kosmische Christus,
de Heer van het Licht in het gevoelsleven, de gevoelsaspecten,
het diepste zijn van de mens,
waardoor de Heren van Beschaving en Vormgeving en Religie
diepste godsbeleving de mensheid zullen brengen.

Zij allen werken samen,
opdat het totale bewustzijn in de gehele kosmos
op een dieper en een hoger niveau gebracht zal worden
waardoor die transformaties plaats kunnen vinden
die zullen gaan komen.

In dit grote geheel is ieder bewustzijn ingebed.

In uw zijn, in uw totaliteit, individueel en daardoor collectief
zijt gij allen medeverantwoordelijk voor de vernieuwing,
de transformatie die zal komen.

En zo zullen de wateren zich scheiden
en zal het bewustzijn worden vervuld van geest en lucht.

Zo ook zal materie worden gescheiden,
zal plaats vinden het scheiden der geesten,
waardoor materie haar vaste vorm zal kunnen aanpassen
aan die transformaties die er dan zullen zijn.
En zo zeg Ik u, Ik spreek u over enkele honderden jaren,
doch hetgeen zal aanvangen
zal binnen zeer afzienbare tijd geschieden.
En hiertoe zult gij uw maatregelen, uw preventies kunnen stellen
indien gij wilt luisteren en in u opnemen
en ermee wilt gaan werken
hetgeen Wij u kunnen aanreiken.
En wanneer gij zijt ingebed in waarheid en gerechtigheid
zult gij zijn in Mijn zijn,
Ik die ben, is en was, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Zo spreekt tot u Jahwe,
door Zijn hogepriester Melchisedek, Heer van tijd en ruimte."

Vorbereidingen om tot een centrum te kunnen komen

"Wij zullen de tekenen geven,
gij zult Mijn tekenen verstaan en u daarop richten.
Gij zult de grond, de aarde rul maken,
opdat Ik mijn zaad in de aarde kan plaatsen.
En zo zult gij allen samenwerken hierin.
Bereid u voor, de tijd dringt. Neem uw maatregelen.

Doe dat door in uzelve in te keren,
en deswege te zien wat gij te bieden hebt
vanuit uw zijn, uw individuele zijn, uw collectieve zijn.
Sluit u daarin aaneen.
Het doel voor ogen houdend
zult gij gaan op de weg die Ik u zal tonen.

Gij zult zo efficiënt mogelijk werken. Spaar uw energieën.
Bedenk dat uw energieën Ons werkmateriaal is.

Wij kunnen niets beginnen zonder uw energieën in de materie.
Spaar uw energieën.
Stel uzelf in uw denken, in uw vormgeven, op het juiste punt,
op het scherp van de snede.
Kijk niet om of op, doch vervolgt uw weg.
Heb geen angst, wees niet bang voor rampen.
Alles zal geschieden zoals is voorzien,
daar kunt gij niets aan veranderen.
Doch gij kunt wel preventief werken,
uw maatregelen nemen, opvang geven.
Gij zult een steunpunt zijn voor hen die troost behoeven,
opdat zij niet in vernietiging zullen geraken.

Er zullen fysieke feiten tot u komen
waarin gij Mijn hand zult herkennen.
En zo zult gij Mijn tekenen verstaan en u daarop nu voorbereiden
opdat gij dan het juiste zult kunnen doen.

Het juiste zult kunnen doen houdt in
dat gij uw maatregelen zult treffen
opdat gij, goed gedocumenteerd,
zodanig naar buiten zult kunnen uittreden
dat uw maatschappij hetgeen u brengt zal kunnen accepteren.

Gij zult uw taal aanpassen.
Vroeger zeide Ik u: spreek Russisch met de Russen,
Engels met de Engelsen.
Zo pas uw taal aan, uw terminologie.

Wees één in uw maatschappij, en bedenk dat gij zijt geroepen
opdat gij uw taak en uw aandeel vanuit uw opdracht
in deze, uw maatschappij zult kunnen vervullen.

Indien gij behoort tot een bepaalde cluster noemt gij dat,
dan zult gij zien en schouwen

wat gij vanuit uw zijn en uw achtergrond
in deze cluster kunt betekenen.
Dit zult gij zeer reëel maken,
opdat gij juist diegenen zult aantrekken
die zich met u daarin zullen gaan verbinden.
Dan zult gij worden een piramide van licht,
wiens top zal reiken tot in de sferen.
En zo zult gij dan tot waarheid maken:
Waar meer dan twee zijn verenigd, zal Ik met u zijn.

En Jahwe zal door u spreken,
en gij zult Zijn vorm in materie richten.

Verlies u niet in onevenwichtigheden,
in kleine aspecten van het grote zijn in uzelf.
Houd steeds het doel voor ogen,
en durf daarin uw persoonlijke belangen opzij te zetten.
Dan zult gij meemaken dat juist uw persoonlijke belangen,
die in uw lagere persoonsniveaus tot u kwamen,
door uw hogere persoonsniveaus
tot realiteit gebracht zullen worden.
Gij zijt pioniers. Ik heb u geroepen.
En gij zult hen aantrekken die u zullen volgen,
zonder dat gij u boven hen zult stellen.

Gij hebt een uitdrukking in uw maatschappij:
het gemak dient de mens.
Het wiel hoeft gij niet opnieuw uit te vinden, werd gezegd.
Zo zult gij daar waar de grond reeds is bereid
het zaad kunnen doen ontkiemen,
zo gij dit niet doet vanuit uw ego bewustzijn,
vanuit de lagere niveaus,
waardoor gij slechts aversie en weerstanden
bij de andere mensen zult opwekken.

Gij kunt deze impulsen zodanig brengen
dat zij begroet zullen worden vanuit de universele broederschap.
Slechts zo kunnen Wij werken."

Beth - Huis

"Laat het huis der mensheid de tempel der geest vormen.
Gij zijt de bouwers,
kies uw juiste specie
en die stenen die het bouwwerk zullen kunnen dragen.
Wij vragen u dat gij een zodanige concrete structuur aanbrengt
in al hetgeen u is geschonken,
waardoor Wij concreet de kennis zullen kunnen doorgeven.
Deze kennis is niet in uw bewustzijns aanwezig,
is voor een deel in uw onderbewustzijn aanwezig,
doch zal door het kanaal in uw bewustzijns gelegd worden,
waar het tot diepere herkenning zal komen
in datgene wat in uzelve reeds aanwezig is.
En zo zult gij dan bouwen met hetgeen is van u,
opdat hetgeen u wordt geschonken
deze tempel der geest zal kunnen worden."

Op welk gebied ligt de grootste prioriteit?

"Het voorbereiden, het klaarmaken,
opdat die inspiratieflitsen die zullen komen
werkelijk gedragen kunnen worden
door die mensen die zich daartoe bereid verklaren.
Hetgeen inhoudt dat gij vanuit uw eigen achtergrond,
in iedere cluster een zodanige duidelijkheid moet aanbrengen
dat mensen die vanuit buiten hiertoe worden ingelicht
zich daarmee kunnen verenigen.
Want Ik zeg u, het netwerk is zeer groot,
is groter dan gij kunt bevroeden."

Een zeer grote prioriteit is niet alleen documentatie,
maar juist het zodanig structureren en rangschikken van gegeven
inspiratie,
dat gij daarmee de geest zult prikkelen
van diegenen die zich hiertoe aangetrokken kunnen voelen.
De prikkel die deze mensen dan in zichzelf zullen voelen
is Mijn hand.

Prioriteiten zijn in het geheel genomen allen even belangrijk.
Wat op dit moment heel belangrijk is
is dat er ingezien wordt dat in heel Nederland en de hele wereld,
maar Ik spreek nu van Nederland, gij zijt nu in Nederland,
de gisting die plaats vindt in mens en natuur,
een revolutie van nieuwe denkwijzen en vormen,
vanuit het hoogste, de Heer van het Licht,
de verdichting in Jahwe,
Zijn hogepriester Melchisedek,
de Heren van Beschaving, van Educatie en Religie,
deze energieën bundelen zich nu tezamen tot een groot licht
wat in uw wereld tot uitdrukking zal komen.

Ik zeg u, binnenkort zult gij de tekenen gaan herkennen.
Maar dan is het zaak, juist voor u,
die zijt geroepen tot een bepaald pionierschap,
dat gij dan uw materiaal klaar hebt.
Dat gij dan in staat zult zijn
tot een bepaalde mate van preventie,
die dan nog wel in de kinderschoenen zal staan,
doch toch reeds effectief zal kunnen werken.

De christengemeenschappen,
waar nu al een grote vraag en verlangen naar is
zullen dan gesticht kunnen worden.
Doch zij zullen gesticht worden vanuit zichzelf.

Hetgeen van u wordt gevraagd is een aanvullende inspiratie te geven op datgene wat reeds bestaat en gist in ieders mensenhart en geest.

Doch Ik bid u, bundel u tezamen,
opdat gij vanuit uw individuele zijn
in een zodanige collectieve waarachtige broederschap
zult kunnen geraken
dat al Onze inspanningen,
al hetgeen Wij met u tot stand kunnen brengen
niet niét, of slechts ten dele
in de materie gerealiseerd zal worden,
doch dat zij in haar volle omvang
in materie tot haar werkelijke recht zal komen.

Vermoei u niet met zijwegen,
belast u niet met verantwoordelijkheden die niet van u worden
gevraagd.

Blijf in uzelve die gij zijt,
en datgene wat gij tot stand hebt gebracht of zult kunnen
brengen,
accepteer dat.

Kijk niet om of op naar andere mogelijkheden,
doch werk juist daar met die mogelijkheden
die in u zijn en van u zijn.

Een goed geleide, een juist gestructureerde documentatie,
communicatie, verbreiding op het juiste moment
zal veel leed besparen.

Uw inspiratie, uw creativiteit, uw creaties
die gij uzelve hebt geschapen zijn daar de middelen voor."

"Zo waart gij bouwers
in Mijn tijd van Thoetmosis de eerste.
Vanaf die oude tijden hebt gij steeds weer opnieuw u met Mij
verenigd om te komen tot de tempel van Salomon.

Zo zult gij nu weer opnieuw zijn de bouwers.
En dat zult gij doen vanuit die specie die gij uzelf hebt vergaard.
De stenen heb Ik u geschonken,
doch de specie is uw inspiratie en uw creatie.
Inventariseer dit, en verbind het met elkaar.
Slechts zo is reële, universele broederschap mogelijk."

"Het collectieve bewustzijn op uw planeet
is van een zeer, zeer grote belangrijkheid voor de transformatie
die in de gehele kosmos plaats zal vinden.
Het collectieve bewustzijn, door de mens gerealiseerd in de
materie, in de vormgeving van het denken,
is de absolute bouwsteen voor die transformatie
die plaats vindt door uitdijning van het kosmisch bewustzijn.

God is één. Al het bewustzijn is in God.
Doch de verdichting daarvan behoeft voeding.
Voeding is hetgeen in het collectieve bewustzijn
van de gehele kosmos plaats vindt,
en terugkeert naar de bron.
En zo dijt het totale bewustzijn zodanig uit
dat er steeds opnieuw vernieuwingen kunnen plaatsvinden.

En Ik zeg u dat de Heren van Vormgeving
nu zich tot het uiterste inspannen om Hun energieën,
hun diepste geheimenis aan de mensheid niet alleen mede te
delen, doch te doen integreren."

"Denken is geen bewustwording.
Denken is een verdichting in materie van bewustwording.
Bewustwording is niet iets
wat slechts door de hersenfuncties tot stand gebracht wordt,
doch is een staat van zijn
waar de hersenfuncties, en de verdichting daarvan het denken,
een plaats in kunnen vinden; door geïntegreerd kunnen raken.

Neem in u op dat bewustzijn is een staat van zijn,
die los staat van hersenfuncties.
Neem dit mee naar uw werkplaats, naar uw huis.
Laat het in u doordringen
en wacht af wat daarmee gaat gebeuren in uw denken.
Want Ik zeg u dat dit inhoudt een totale geestelijke revolutie.
En zo zeg Ik u dat wanneer de helft van de mensheid,
of een deel van de mensheid
deze bewustwording in zich zal integreren,
dat daar altijd zal zijn een tegenkracht,
wat gij zult noemen een negativiteit.
Dit is noodzakelijk opdat allen deze transformatie,
dit hoogste bewustzijn tot zich kunnen nemen.
Ik zeg u: allen.

Ween niet dochters van Jeruzalem,
want Ik zeg u dat geen steen op de andere zal blijven.
Doch Ik zeg u dat dan opgebouwd zal worden
een nieuw Jeruzalem,
schitterend in de gouden zon,
haar sneeuw witte en gouden koepels
stralend naar het uitpansel,
in zich opnemend en reflecterend de totale transformatie.
Gegroet zijt gij, gij broeders en zusters,
vanuit de hoogste Orde van recht en waarheid.
Sjaloom."

"Hef uw handen op en voel de straling.
Vrees niet en schrik niet terug voor uw verantwoordelijkheden.
Want Ik zal met u zijn, Ik ben Jahwe, gij zijt Mij, Ik ben die gij zijt.
Niets kan u gebeuren zo gij standvastig blijft in uw eigen zijn
en u niet vanuit uiterlijke vormgevingen
of eigen innerlijke onderstromingen laat beïnvloeden.
Haïm mene teke."

HOOFDSTUK 3

HET LICHTEND KRUIS (3 april 1990)

"Zo gij uw bloembladen nu openvouwt zal het licht nu gaan stromen."

"Zo verenigt u nu"

"Zo verenigt u nu, vanuit de eenheid die gij allen zijt,
lichtend in uw individuele persoonlijkheid.
Dan zult gij niet splijten, doch fuseren.
Hoe kunt gij fuseren?
Slechts door het toelaten van hetgene wordt gegeven
diep in uzelf, geest,
in de menselijke realisatie is het hart,
daar te laten landen.
De wil hiertoe is het formeren van de landingsbaan.
Ga nu heel bewust, kijkend naar uzelf, hiermede werken.
Overweeg hetgeen is gezegd en zie toe
hoever gij hierin kunt meegaan.
Wij hebben uw heilige vrije wil zo, zo van node,
opdat hetgeen Wij mogen en kunnen geven werkelijk kan landen.
Hiertoe is niet slechts nodig het openstaan van het bewustzijn,
doch vooral uw eigen heilige vrije wil,
de vleugelslag van de heilige Geest, zo diep in uzelve
te laten werken,
dat gij de opening van uw harten daardoor bewerkstelligt.

Concentreer u nu in grote eerbied en stilte
op uw eigen kleine licht in uzelf, uw goddelijk zijn.
Zie nu hoe er vanuit het hoogste kosmische zijn
een brede stroom van licht indaalt in uw kruinchakra.

Zie dan hoe dit een fusie teweeg brengt
met uw eigen kleine licht.
En zie nu het wonder door deze fusie aangericht,
het lichtende kruis in uzelf,
verticale indaling,
horizontale verwerkelijking door uw eigen zijn.
En zie dan op het kruispunt van deze twee lichtwegen
uw eigen gezicht.

Vrede zij u."

De bewustzijnsindaling van deze tijd

*Deze maand april, wordt gezegd, is er een
bewustzijnsindaling, geestkracht die indaalt in de
mensheid, in het collectief en die ook individueel aankomt
bij de mensen. Dat is een energie die op de hoogste
gebieden begint en dan door al die gebieden heen afdaalt
tot in de persoon.*

Het is één grote energie, die indaalt. En in alle lagen van
verdichting krijgt het andere vormen. Dat is noodzakelijk, want
anders zou het bewustzijn van de mensheid het niet kunnen
accepteren. Want niet iedereen is op hetzelfde aangesloten. Dan
wordt het dus een constellatie van energieën. Het heeft overal
dezelfde uitwerking.

Het kan van boven naar beneden indalen omdat er vanuit de
materie, van de hersenfuncties die aan een plafond zijn gekomen
wat betreft het creëren van denkvormen, nu een verlangen is,
een oproepende kracht - dat is een hele grote energie - wordt
opgezonden om opening, opdat er meer kan komen.

Daarom wordt het lichtende kruis gegeven, vanuit dat kleine licht
in jezelf. Eerst dat. Dan het andere zien, en dan hoe het

samengaat. En jij daar in het midden. Dit lichtende kruis moet met de grootste eerbied worden ontvangen, in het denkvermogen opgenomen en mee gewerkt worden. Het heeft met een totale revolutie van bewustzijn te maken.

Wij doen dat nu via een bewuste visualisatie, dat doet natuurlijk niet iedereen, maar dat is een realisatie van wat in de geest gebeurt.

Het is een indaling die in eerste instantie plaats vindt in april.

En ook al op veel langere termijn al bezig is geweest. Het hele vissentijdperk al. Het heeft nu alleen een zodanige constellatie van energieën, zowel vanuit materie als vanuit geest, dat het elkaar nu kan raken. Dat is dat lichtende kruis met in het midden de roos.

"Het denkvermogen van de bewuste mens"

"Het denkvermogen van de bewuste mens, bewust van de geest, bewust van de eenheid met geest, wordt nu zodanig geactiveerd dat daardoor het denken, het denkvermogen het vermogen zal verkrijgen om nieuwe vormen te creëren. Deze nieuwe vormen zullen dan niet meer gebonden en beperkt zijn door tijd en ruimte.

En Ik zeg u: zo zal Ik u voeren boven tijd en ruimte. Het zal kunnen plaats vinden omdat gij allen vanuit uw zijn hebt opgezonden hiertoe uw medewerking te willen verlenen. Edoch Ik zeg u indien gij dit doet hoofdzakelijk vanuit de werking van uw hersencellen dan zeg Ik u dat gij hoog zult stijgen en diep zult vallen. Doch wanneer gij dit doet vanuit de eenheid van het hart,

de indaling van geest tot in het diepste van uw hart
laat plaats vinden,
zult gij niet alleen stijgen,
doch u dan ook horizontaal
met uw medebroeders en zusters zodanig verenigen
dat de lichtindaling die nu op het hoogtepunt
van haar vermogen om in te dalen staat,
dan ook werkelijk tot in de materie
in ieder mens benadrukt en herkend zal worden."

Het wordt vaak sterk benadrukt dat het erom gaat dat het denkvermogen verandert. Het denkvermogen is niet alleen in de hersenen gebaseerd, het zit ruimer.

Het denkvermogen is de verdichting van het bewustzijn wat buiten de materie ligt, dus ook buiten de hersens.

Dat denkvermogen uit zich in het denken. Dat denkvermogen is nog steeds werkzaam op een oude basis: geconditioneerd, gericht op materie, met name gericht op beperking van tijd en ruimte.

Ja, dat is de grootste beperking van het bewustzijn van de mens.

Het is nu mogelijk om die denkvorm die het denken afgesloten houdt, los te gaan laten, waardoor het denken op een geheel andere, nieuwe manier kan gaan verlopen.

Ja. Door de nieuwe vormgevingen van het denken, wanneer het bewustzijn boven tijd en ruimte wordt geaccepteerd, kan dat leiden - **kan** zegt Hij; ik vraag: waarom niet zal? **kan** - kan leiden tot een totale verandering, revolutie in de gehele mensheid op deze planeet. Daardoor ontstaan er bewustzijnsgolven, energieën die worden uitgestoten, die zich verder in de kosmos gaan ontwikkelen.

De rol van de wil

Het hart moet ook ingeschakeld worden. Die indaling komt niet alleen in de hersenen, die dat bewustzijn opvangen, maar het hart moet ook dat bewustzijn opvangen.

Door de vrije wil. Door de vrije wil, de wilsact die een mens echt moet doen in de materie, schakelt hij over van materie naar een gebied wat niet meer materie is, maar waardoor die geestelijke energieën in die materie kunnen landen. Hij laat me allemaal landingsbanen zien en lichten zo. Dat is natuurkunde, dat kun je ook uitdiepen.

De denkstof verandert.

Het krijgt een hogere trilling, de trilling van het hart.

Dat zijn die blauwe flitsjes - net als vuurvliegjes, maar dan blauw - die ik heb gezien in hersencellen die nu niet functioneren.

Je wijst naar rechts op je hoofd.

Ja, maar dan gaat het naar links, omdat het denkvermogen het kan oppakken, en dan kan het denkvermogen er iets mee gaan doen en die vormen creëren.

Iedereen heeft in zijn bewustzijn en in zijn onderbewustzijn nog oude vormen. Hoe verandert dat?

Het is een natuurlijke gang van zaken. Het tijdperk van het karma in de materie gaat nu veranderen. Er komt een heel tijdperk van zodanige kosmische en karmische veranderingen, dat de mens daardoor in een natuurlijke spiraal komt waardoor hij in die vernieuwing van denkvormen kan komen. Dat is indaling van geest. Maar er moet wel een bepaalde act, handeling van de

mens uitgaan om dat te kunnen doen. En dat is het hart. Dat is de wil. Want de wil zetelt niet alleen in het denken, dat is maar een deel. De wil zetelt in het hart, in het diepste gevoel, om datgene wat in het denken plaats vindt ook werkelijk te doen plaatsvinden in de materie. En dat gaat nu komen. Dat is een ontzaglijk grote verandering. Dus het is niet alleen het denken hoor. Indaling van geest is regelrecht in het hart.

Kunnen we het denken loslaten en door een wilsact naar die bewustzijnstoestand komen?

Daar is dat lichtende kruis een hulpmiddel voor. En altijd beginnen met het eigen licht. Dat is ontzettend belangrijk. Dat maakt de mens vrij. Dat maakt hem lossers van zijn afhankelijkheden aan zijn karmische gebondenheden. Als hij dat eigen licht kan herkennen, duidelijk kan zien, daar weet van heeft, dan geeft hem dat meer ruimte en meer vrijheid. Daardoor is hij dan in staat om in dat kruis te gaan staan. Dus het is niet het kruis van lijden; het is het kruis van vrijheid. Horizontale verwerkelijking van verticale geest. En daar is het denkvermogen een deel van om dat in vormen te kunnen brengen, maar de vrije wil vanuit het hart, dus vanuit het diepste gevoel, is de enige voedingsbron waardoor het kan gebeuren.

Veranderen door het nieuwe bewustzijn

Het kruis met ons gezicht op het kruispunt vertegenwoordigt ons ware menszijn.

Het gaat erom er zodanig voor te durven en te willen staan dat het helemaal jouw zijn is. En dat straal je vanzelf uit. Zodanig willen zijn, dat is wel een wilsact hoor: als je het niet wilt blijft het hangen in het mentale bewustzijn, dat is niet voldoende. Niets wat we weten is voldoende als het blijft hangen in het mentale bewustzijn. Pas als we het echt door onze persoonlijkheid heen

laten gaan, de liefde, de wil om tot eenheid te komen, dan pas kunnen we het doen in de materie en stralen we het helemaal uit. Eerder niet.

Het vraagt een hele zuivere wil. Een hele zuivere vleugelslag is dat van de heilige vrije wil, de heilige Geest. Het is een hele zuivere wil om je hiermee in eenheid te begeven, los van de vergroting van het ego en het gewin van het ego daardoor. Dat kan iedereen alleen maar voor zichzelf uitzoeken.

De wil vanuit de gedachten, vanuit de denkvormen is de wil die gebaseerd is op de bevestiging van het ego. De wil die vanuit het hart komt is de wil die dwars door alles heen, of ondanks alles, of juist om dat alles, alleen maar in eenheid wil zijn met het hogere. Dat is een heel diep gevoel van binnen, wat soms tegen de draad ingaat van je denken, of van gevoelens, emoties enz. Wanneer je dat rustig laat opkomen en er niet tegenin gaat dan wordt het ook steeds duidelijker in het denken. Dan krijg je eerst dat het tegenover elkaar gaat staan als twee hondjes die elkaar voor het eerst ontmoeten elkaar besnuffelen en uiteindelijk vriendjes worden. Een gekke vergelijking, maar goed.

Hoe bevrucht de wil van het hart de wil van het hoofd?

Doordat de wil van het hoofd zich niet tegen de wil van het hart keert, maar het toelaat. Daardoor maak je een deur open. Als je het tegenkeert sluit je het af. En die wil is heel duidelijk te herkennen, want die heeft niets te maken met groter willen zijn, worden, hebben of weet ik wat. Dat herken je direct, maar alleen als je er op let. Dat erop letten kan weer alleen gebeuren wanneer jij jouw denken toestaat om het los te laten, om toegang te geven. Een heel ingewikkelde machinerie is dat eigenlijk. En toch is het heel eenvoudig.

Je denken, je voelen en je willen, dus het handelen, die constellatie van energieën moet a.h.w. in evenwicht gebracht worden.

Dat kan wanneer de mens door die wilsact - omdat hij dat vanuit zijn hoger bewustzijn, die indaling van licht, dus van geest heeft begrepen - toestaat dat zijn gedachtevormen zich even ontspannen, even terugtrekken. Dat is een geweldig grote wilsact, daar heeft een westerse mens heel veel moeite mee.

Het analytische denken verhardt. Dat maakt dat het hart niet kan spreken. Dus het gevoel kan niet zo duidelijk worden dat het je wil dan ook uiteindelijk op die manier kan gaan richten. Waarom is dat analytische denken dan zo groot dat het a.h.w. niet kan besluiten om zich terug te trekken? Dat is de angst om te vallen in een niets, in een gat. Als dat denken mij niet meer helemaal beheerst en op de been houdt, wat heb ik dan? Dat is iets heel groots. En dat is in alle gradaties van niveaus alle afgelopen jaren al doorgegeven.

Een nieuwe dimensie, boven ethiek, moraal en plicht uitgaand

Wanneer een mens leeft vanuit de denkvormen die hij zich - noodgedwongen - heeft geschapen over ethiek, moraal, plicht, naastenliefde enz., dan kan de hele mensheid in een bepaald niveau opklimmen, waardoor alles vanuit dat niveau - dus van plicht, ethiek, moraal, naastenliefde vanuit geloof - gebeurt. Maar het is dan nog een onvrijheid van de materie.

Wanneer de mens de geestindaling toestaat in het hart plaats te doen vinden, dan zal hij het met zijn hele wezen gaan doen, waardoor een hele dimensie verandert.

Ethiek, moraal, naastenliefde enz., gebeurt allemaal vanuit het denken. Alles wat de mens doet gebeurt vanuit het denken.

Wanneer het denken niet ondergeschikt maar wel in evenredigheid van gelijkwaardigheid wordt gebracht met het hart, gaat een hele nieuwe dimensie voor de mensheid open.

*Het lichtend kruis is voor mij een ideaal
ontvangstinstrument voor de goddelijke indaling.*

Dat kan wanneer de mens werkelijk, tot in het diepste van zichzelf, vanuit de herkenning, het eigen licht erkent. Dat is de enige en totale krachtbron die de mens heeft. Dat is ook zijn enige kans voor absolute overgave. Onvoorwaardelijke trouw en liefde is de grootste genade die er bestaat. Kosmische genade is dat.

In de visualisatie geef ik eerst het eigen lichtje. Want anders zweef je ins Blaue hinein. Dat kleine licht is jouw deel van het grote. Als je dat heel sterk in jezelf weet en vasthoudt dan kun je alles aan. Dan is die indaling een natuurlijk gebeuren.

De mens moet op alle mogelijke manieren tot herkenning en erkenning van het eigen licht gebracht worden. Een rationeel mens moet je in zijn eigen taal aanspreken, dus dan wordt het anders gegeven.

Tot nu toe zijn we opgevoed, al duizenden jaren, in alles wat buiten ons is. Nu pas komt de mens tot het inzicht dat de verantwoordelijkheden en alles in hemzelf liggen. Maar dan niet alleen in plicht en in het negatieve en in de moraal, maar juist in het licht en in het deel van God zijn in jezelf, het goddelijk zijn in jezelf.

De voet van het kruis is het eigen licht. En dat stijgt op wanneer het toelaat de indaling. En dan komt dat kruispunt.

Het niveau in de groep

Ik zie de Heer Melchisedek daar staan, Hij wacht ergens op. Het heeft met energieën te maken, er moet een andere bundeling ofzo komen.

Er wordt gevraagd

om de bereidheid van het hart

en de bereidheid van het denken

om zich terug te trekken tot bepaalde niveau-ontwikkelingen.

De werkelijke verbinding heeft nog niet plaats gevonden. Zowel verticaal als horizontaal niet. Omdat al degenen die hier zitten niet in een bepaalde neutrale zone durven in te treden.

Dat is net als met het leger. Dan zie je een soort niemandsland en daar liggen vaak mijnen en daar zijn ze bang voor. Maar in deze neutrale zone liggen alleen die mijnen die door de eigen prikkels tot ontploffing gebracht kunnen worden. Zolang die prikkels niet worden uitgezonden zullen zij dus in een staat van onwetendheid zijn.

Hij wacht daar nog steeds, en dat heeft te maken met dat iedereen hier zich van het denken los moet laten, niet zwevend, dat is niet goed, dan kom je in de astrale gebieden, maar heel bewust. Alles wat je bewust doet dat heeft een energie. En door het bewust beleven nu van je losmaken van bepaalde gedachtevormen die je allemaal hebt, kan blijkbaar datgene wat moet landen dieper indalen.

Ik denk dat dat het voorspel is voor het werkelijke creëren van zodanige geestelijke vormen in materie gerealiseerd, waardoor alles wat wil komen dan ook werkelijk ingebed kan worden in die groepen, in die vormen.

Het vraagt zo'n groepsproces dat de groep het niveau heeft dat het ontvangstproces adequaat is.

Ja, de ontvangst moet adequaat zijn. Dat is waar Hij om vraagt, dat het vanuit de groep gaat komen. Maar dat kan alleen als bepaalde vaste vormen losgelaten worden. Dan kan de liefde zodanig gaan meetrillen dat daardoor vanuit dat licht in jezelf van alles kan komen, waardoor weer nieuwe vormen gecreëerd kunnen worden.

Hij vraagt juist om die verbinding, in de mens het opengaan van het hart, dat de liefde werkelijk kan gaan werken. Daardoor wordt het denkvermogen zodanig verlicht dat hetgeen wat opgezonden wordt een nieuwe creatie teweeg kan brengen door datgene wat weer gaat komen.

Al de energieën die zich aan het roeren zijn in de materie, dus in de hele maatschappij en in de hele wereld, dat zijn die kosmische energieën die nu spelen. Ze spelen van onder op en ze spelen van boven. En hier ergens moet het elkaar raken en verlicht te worden.

Er wordt gevraagd een zo groot vertrouwen te hebben dat je dat in jezelf kunt laten plaats vinden dat je dat hoger zijn bent, dat je deze goddelijke afsplitsing bent en weer in je bewustzijn tot eenheid gebracht moet worden. Dan verandert de materie pas. Dus nu in helemaal in het diepste vertrouwen in jezelf, en laat alles wat je zelf hebt opgebouwd en gedacht hebt van zo is het, en zo moet het - dat kan voor een deel heel goed waar zijn allemaal - nu maar even los. Concentreer je alleen op dat licht in jezelf, en hoe daardoor dat kruis kan indalen.

Integreren

Er is gezegd dat de wateren zich gaan scheiden, en dat er daardoor plaats komt voor lucht en geest in je.

Het scheiden van de wateren betekent dat de mens de afhankelijkheid van die wateren loslaat. De afhankelijkheid aan

de wateren betekent de afhankelijkheid, de verslaving van de mens aan gedachtevormen, materie, lijden, denken over jezelf, jezelf in een bepaald niveau plaatsen, alles wat met jezelf en met daardoor jouw kijk op de wereld te maken heeft. Daar zit een bepaalde mate van verharding en verslaving in. En ook daarin dat loslaten. Dat is het scheiden der wateren, waardoor er een nieuwe weg, een lichtende weg wordt getoond, waardoor je tot een eenheid kunt komen. Waarin die wateren hun eigen plaats hebben. Terwijl zij nu een te grote plaats innemen in het denken en de emotiewereld van de mens. De wateren staan dus voor onderbewustzijn.

De mens verkeert in een staat van onbevangenheid als hij niet meer begerig is naar kennis, niet meer vastzit in zijn denkpatronen, niet meer overspoeld wordt door zijn emoties, niet meer verslaafd is aan het eigen onderbewustzijn, aan de luchtbellen die daaruit tevoorschijn komen. 'Zo gij niet zijt als de kinderen zult gij het koninkrijk Gods niet beërven', dat slaat daarop. Die staat van onbevangenheid is de allergrootste opening waardoor geest regelrecht in het hart kan indalen, in liefde kan verkeren.

De dialoog hier in de materie is de basis waarop vanuit de verticale lijn bepaalde dingen naar ons toe kunnen komen. Niet de indaling van geest, die vindt bij jezelf plaats, maar wel bewustzijn daarover. Nieuwe creaties dus, nieuwe mogelijkheden tot creëren. Maar dat houdt in dat je eerst los moet komen van die verslaving aan licht wat van boven komt, enz. Dat is weer een denkpatroon.

"Indien gij uw energieën geheel vanuit de liefdeswil"

"Zo spreekt Jahwe tot u.

Indien gij uw energieën geheel vanuit de liefdeswil en de liefde in uw harten aan Mij zoudt willen geven

zal door Mij, in u,
- want gij zijt die Ik ben en Ik ben die gij zijt, -
dan zal in u een zodanige vernieuwing komen
dat gij uw eigen creaties zult kunnen realiseren.
Doch daarvoor is nodig dat gij u nu,
vanaf heden, vanaf dit cruciale moment,
in uw diepste vertrouwen aan Mijn handen wilt toevertrouwen.
Gij zijt die Ik ben, Ik ben die gij zijt.
Zo wees dan Mij, opdat Ik u kan zijn.
Zo reik Mij uw hand en vertrouw Mij zodanig
dat gij in uw diepste overgave Mijn licht
in uw hart zult voelen trillen,
zodanig trillen dat gij een kracht in uzelve
zult herkennen en onderkennen,
waardoor gij werkelijk, in de uiterste werkelijkheid
Mij in u en door u tot herkenning zult kunnen brengen
in deze uw maatschappij.
Dit zal op alle mogelijke niveaus gebeuren.
Dit zal zijn diep innerlijk in ieder mens.
Dit zal zijn collectief in het gehele bewustzijn
van de gehele mensheid.
Het zal zijn in de realisatie
van al het geestelijk goed dat gij u hebt verworven,
in al het kleine in uw leven.
Zo zal het worden het grote van Ons leven.

Vrees niet, wees niet ongeduldig.
Tracht niet naar beneden te halen wat nog niet is.
Het kan pas zijn indien het in u
tot werkelijke bloei is gekomen van herkenning, van erkenning.
In al wat hier wordt gegeven,
vanuit uw zijn opgeroepen,
vanuit uw zijn en opzending de deuren geopend,
zo zeg Ik u,
dat zal slechts dienen tot vernieuwing van nieuwe vormen

die het bewustzijn accepteert,
vanuit de indaling van geest in het hart,
opdat het denken het werk zal kunnen doen.
Zie uw denken slechts als ondergeschikte energieën
die moeten uitvoeren
wat uw geest in uw eigen liefdeskracht heeft doen ontbranden.
Zo gij op deze wijze met uw eigen energieën durft om te gaan
en ze op deze wijze durft te zien in uw naaste
zult gij tot een niet vermoede,
zo grote nieuwe impuls kunnen komen,
en Wij zijn met u, in u.
Gij zijt die Ik ben, Ik ben die gij zijt."

"Vertaling: Het werken met energieën vanuit twijfel, vanuit angsten, vanuit het boven het hoofd laten groeien en niet meer erbij kunnen, niet begrijpen hoe het dan moet is een nederwaartse spiraal. Daarin zult u komen indien u toegeeft aan deze energieën. Het zijn geestelijke energieën van een lagere orde, die gebaseerd zijn op die materie die in uzelf aanwezig is.

Besef dat toegeven, meegaan, erin onder gaan, aan de trillingen van twijfel, van angsten, van minderwaardigheid aan zichzelf, het niet tot de grootste hoogte brengen van erkenning van het eigen licht, het licht vanuit de geest zal versluieren.

Ik roep u op om deze lagere energieën los te laten en u slechts te richten op het licht in uzelf. Het feit dat gij zijt aangezocht om een groep te vormen, werkend vanuit de geest en geheel gebaseerd op uw eigen inspiratie, uw eigen wijsheid, uw kennis, uw creatief vermogen, zo weet dan dat juist gij, juist gij die hier zijt aangezocht, hiermede kunt werken, hierin kunt zijn een staan, en niet meer nodig heeft de lagere energieën van angst en twijfels en het niet erkennen van het eigen licht.

Groot zal de kracht zijn zo u deze verslavende werking van deze lagere energieën van u af kunt schudden. Afschudden betekent niet ontkennen dat het bestaat, doch niet erin mede gaan, noch in

uw denken, noch in uw emoties, noch in uw spreken. Want ook het spreken heeft een zodanige kracht dat zij juist die lagere energieën beïnvloedt die zich dicht bij de mensheid bevinden. Richt u in de hoogste positieve zin op het licht, en weet dat het u mensen is beschoren het bewustzijn te vernieuwen."

Doen wat je innerlijk voelt: dit ga ik doen. Altijd nog even een kleine belichting naar jezelf: doe ik dit om mezelf groot te maken of wat ook, en als je daar eerlijk in bent dan gewoon doen. Je herkent Gods hand niet wanneer je de lagere energieën toestaat jou te beïnvloeden, jou te manipuleren, vast te houden.

En als je in een hele spiraal zit van angst, van twijfel, van hoe moet dat nou, dan straal je dat zodanig uit dat je daardoor zelfs bij de ander de creativiteit en de inspiratie kunt versluieren. Net zo goed als je het bij de ander kunt oproepen kun je het ook versluieren. En ook bij jezelf dus.

"Zo zijt gij bouwers aan uw en Mijn tempel"

"Zo zijt gij bouwers aan uw en Mijn tempel.

Steen voor steen zal worden aangedragen,
en gij zijt de metselaars, de bouwers.

Laat u niet verleiden door andere energieën dan diegenen
die juist nu in uw verbinding met Ons spelen.

Met Ons, en met elkaar.

Want Ik zeg u, Wij vragen u,

wees in eenheid met Ons opdat gebouwd kan worden een huis
waarin datgene tot u kan komen

wat door uzelve wordt gevraagd en opgezonden.

Weet dat Ik eens heb gezegd: Klop en u zult worden
opgedaan.

Welnu, klop dan aan Mijn hart, want Mijn hart is in u.

En iedere harteklop van u en Mij

is opnieuw een steen voor het bouwwerk in deze gehele kosmos,

uw en Mijn harteklop, warm, levend,
stromend bloed door uw aderen,
door uw handen omgebouwd tot een stenen bouwwerk,
een tempel van de geest.
Daarin zult gij zijn, uw geest, Mijn zijn, Ik in u,
en slechts zo, Mijn broeders en zusters,
zult gij werkelijk de liefde door uw harteklop
tot in de materie in uw bouwwerken doen uitstralen.
Nu eindelijk zijt gij zover dat Wij met u
in een totale eenheid van zijn
tot de werkelijke vernieuwing kunnen komen
van geest in materie.
Wij danken u voor het vertrouwen,
wij danken u voor die energieën
die konden leiden tot een scheiden der wateren
en het onderscheidingsvermogen in u allen konden prikkelen,
de blauwe kleine vlammetjes die speelden in die hersencellen
die nog niet tot werkelijke realisatie zijn gebracht
in het menselijk denkvermogen.
Doch nu is deze poort geopend.
O, in vele delen van de wereld,
in vele volkeren is deze poort geopend,
en overall werkt zij vanuit haar eigen zijn.
U zijt ingebed in een speciale stroming
juist voor dit land aan u gegeven.
Voel in deze verbinding die op het fysieke vlak plaats vindt,
de verbinding vanuit de geest die Wij met u allen hebben.
En weet dan dat er is geen onderscheid tussen geest en materie
dan hetgeen juist door de materie
als verharding en verdichting is neergezet.
Materie is de spiegel van de geest.
Uw spiegels waren beslagen, doch nu zijn zij helder.
Voel de energie nu die stroomt door uw handen,
voel de liefde in uw hart,
en wees nu in uw uiterste bereidheid in eenheid te zijn met Ons."

HOOFDSTUK 4

EEN VERSTREKKEND BESLUIT (12 april 1990)

"In de vreugde van Ons hart deel Ik u mede"

"In de vreugde van Ons hart deel Ik u mede
dat Wij door uw grote oproepende kracht
tot een diepgaand en verstrekkend besluit zijn gekomen,
opdat door dit besluit
de consequenties tot in de materie van uw maatschappij
zullen doordringen.
Het besluit is dat Wij, uw Broeders in de geest,
in overweging nemende de grote oproepende kracht,
het diepe verlangen,
het geëvolueerde spirituele bewustzijn van u mensen,
nu weten dat het moment is aangebroken
dat Wij een nieuwe spiritualiteit,
die in vele vormen en wegen de aarde bereikt,
nu op de weg van de nieuwe geestelijke lering, de Psychosofia
tot een alleszins duidelijke en reële realiteit kunnen brengen.

Ons streven is het totale spirituele bewustzijn
over de gehele wereld te bevorderen,
in de gehele kosmos
tot een zodanige uitdijning te kunnen laten gebeuren,
waardoor Gods Geest zich in een dieper bewustzijn
en in een groter en intensere realiteit
in de materie gevestigd kan worden.

Gij mensen zijt geroepen
om tot een werkelijke stoffelijke realisatie te gaan geraken
van die nieuwe spirituele leringen,
leringen, weg van lering, weg van zielsbeleving,

weg van spirituele groei,
van een werkelijke geestelijke bewustwording
van eenheid en heelheid in ieder wezen,
om deze weg tot in de materie te realiseren.

Alles wat werd geschonken, alles wat is gegeven
is niet van of voor één mens,
doch door de verdichtingen van materie,
van fijnstoffelijke materie, de zielsgebieden
gekomen in een persoon die functioneert als het kanaal.
U daar, met uw volle bewustzijn en uw werkelijke inzet
kunt mededragen hetgeen vanuit geest
in de materie gerealiseerd moet worden.

Gij zijt geroepen om vanuit uw eigen verantwoordelijkheden,
uw eigen inspiratie, uw eigen kennis,
al datgene wat gij u hebt veroverd in uw levens,
nu zoudt willen bundelen
om het grote gegeven van deze nieuwe spirituele leringen
die onder de naam Psychosofia zijn gegeven,
werkelijk in de stof te willen gaan realiseren.
En dit kan alleen geschieden
zo gij u niet losmakend van uw eigen werkterreinen,
doch wel uzelve inbeddend in uw eigen werkterrein,
verbindend in een verbond van uw eigen geest,
indalend tot in uw persoonlijkheid,
u in de stof tot een diepgaande realisatie wilt komen.

Hebt gij allen niet in de Psychosofia uw eigen zijn herkend?
Beraad u nu over het tot stand komen,
inhoudelijk, vormgevend in de materie,
van de wijze waarop gij vanuit uw eigen inzet
de Psychosofia het eigen aangezicht in de materie zult geven.

Adviezen zullen u worden aangereikt,
doch gij weet, Onze adviezen zullen altijd zodanig zijn
dat gij al uw kennen en kunnen,
al uw eigen inspiratie en wijsheid nodig zult hebben
om tot een werkelijke realisatie in de materie te kunnen komen.

Onderzoek uzelf of u werkelijk in een zodanig verbond met Ons,
doch ook in uzelve, via uw eigen hoger zijn met Ons,
verbonden wilt zijn in deze eenheid.

Gij zult dan zijn de dragers en de pioniers
van een nieuwe geestelijke levensstroming,
die de mens zal kunnen helpen
tot een werkelijke heelwording te geraken.
Vele wegen zijn gegeven.
Deze weg is één van de wegen.
En zo zal ieder mens tot een bepaalde weg
aangetrokken worden.

Wees met Ons.

Wij hebben de taak deze nieuwe geestelijke stroming in dit land,
waar vrijheid van godsdienst en religie altijd het beginsel was,
tot stand te brengen.

Wij kunnen in de materie niets realiseren
zo gij niet zijt met Ons.

Gij krijgt uw hoogste inspiratie vanuit de geestelijke dimensies
waar Wij in eenheid zijn met u.

Zo ziet gij dat alles gelijkwaardig is doch niet gelijk.

Doch wanneer Jahwe tot u zegt: Ik ben die gij zijt,
dan zijt gij het zaad, waaruit de vruchten zullen ontstaan,
die Mij in zich dragen.

Laat nu los al uw kammernissen,
laat nu gaan al de beperkingen die gij uzelve hebt opgelegd.

Laat gaan datgene en diegenen die gij in uw sociale
maatschappij in uw functies bent geworden.
Weest nu in de stilte en de ontvangenis
van de diepste geest in uzelf
en weet dat uw opdracht verder reikt
dan hetgeen uw persoonlijkheden tot nu toe volbracht hebben.

Bezin u hierop, en kom in vrede,
vooral in vrijheid en vreugde tezamen.
En wees dan in een zodanige eenheid met Ons
dat Wij Onze adviezen aan u kunnen doen toekomen,
opdat gij daar werkelijk mede zult werken.
Zo helpt gij mede uw wereld en Onze hemelen
tot een nieuw bewustzijn te brengen.
Zo zijt gij Wij en Wij u."

"Psychosofia zal de basis zijn"

"Psychosofia zal de basis zijn
van alle geledingen in uw maatschappij,
van al uw wetenschap
en al uw sociaal-maatschappelijk-cultureel verkeer,
in uw religie,
in al hetgeen gij u als mens in de materie hebt gevormd.
Psychosofia zal de poort zijn
tot de orde voor universele eenheid.
Gij zult pas de poort van de universele eenheid kunnen openen
indien gij in uzelve
tot uw eigen waarachtige psychosofia zijt gekomen.
En zo zal deze nieuwe spirituele levensleerweg
niet zijn een afgesloten geheel,
doch zij zal zijn leringen en geesteswetenschap schenkend
in een open relatie met alle andere waarden
in stromingen en groeperingen gegeven.

En nooit zal zij zich verheffen boven een andere groepering,
nooit zal zij ontkennen de waarden
vanuit de eeuwen heen gegeven
en die nog zullen gegeven worden
in andere wegen tot spiritueel bewustzijn.
Zij zal zijn een van de vele wegen
die leiden tot de poort van universele eenheid.

En gij mensheid draagt de sleutel van deze poort
in uw linkerhand,
daar waar gij het Christuskind, de kosmische Christus in uzelf,
de eenheid van geest in uzelf
draagt en behoedt en beschermt.
En gij zult met uw rechterhand het kind voeden
en doen opgroeien.
Uw rechterhand waarin gij de geestelijke leringen,
het zijn van geest, indalend in uzelve,
zult aanbieden aan dit Christuskind,
de indaling van geest in uw persoonlijkheid.
Opdat uiteindelijk uw persoonlijkheid
stralend zal zijn van geest,
de afspiegeling van de Heer van het Licht,
gij, dragers van licht,
gij die de gouden roos zijt,
op het kruispunt van de twee lichtwegen,
de verticale indaling van het hoogste kosmische zijn in uzelf,
de horizontale verwerkelijking in uzelf
van deze hoogste kosmische geestindaling in uw zijn.

En alleen gij, uw gezicht, uw aangezicht herkenkend
in de gouden roos op dit kruispunt,
hebt de kracht en de macht om dit hoogste kosmische zijn
in horizontale verwerkelijking in de materie te realiseren.
Vreest niet, gij zijt licht.
Ik ben die gij zijt, en zo zult gij zijn in Mijn zijn."

HOOFDSTUK 5

BUNDELING VAN KRACHTEN (4 mei 1990)

"Slechts de menselijke warmte en diepte kan de werkelijke spiritualiteit tot een realiteit op aarde maken. Blijf u dit steeds bewust. Slechts uw hart, stralen vanuit uw hart kunnen de spiritualiteit tot reële liefde herleiden. Vrede zij u."

Een centrum als thuis voor psychosofia

Dat thuis voor psychosofia is een thuis voor universele eenheid, vanuit wijsheid van de geest, psychosofia, die in ieder mens aanwezig is. Dat centrum is een thuis voor universele eenheid, waar die activiteiten, die bewuste spiritualiteit kan plaatsvinden die in een diepe verbinding met de geestelijke Hiërarchie, en dus psychosofia, staan. Als je het alleen als een thuis voor de psychosofia stelt is het te beperkt.

De bedoeling van dit landelijk geheel is dat juist die universele eenheid daar tot uitdrukking komt, in een zo diep mogelijke dialoog en verbond met geest.

"Alleen door de bundeling van deze krachten"

"Alleen door de bundeling van deze krachten van u mensen zal kunnen geschieden dat in het landelijk centrum een dusdanig volume zal kunnen ontstaan dat daardoor in dit uw land, maatschappij en zelfs tot in regeringskringen aanraking van het hart zal kunnen geschieden. Gij kunt dit alleen bereiken indien gij u werkelijk verbindt in een zo diep verbond vanuit uw eigen zijn, uw eigen achtergronden en werkterreinen.

Dit zal in de stof gerealiseerd moeten worden.
Dit kan niet blijven in abstracties,
dit kan niet blijven in gesprekken en in woorden,
doch Ik zeg u dat dit zal moeten geschieden in stof, in materie,
in het realiseren van alles wat gij inhoudelijk en spiritueel
al deze jaren tot u hebt genomen en hebt uitgedragen,
dan nu ook werkelijk gerealiseerd zal worden in de materie,
zodanig dat het een focuspunt kan worden in dit uw land.

Gij zult nu diep in uw hart moeten voelen de drang,
het verlangen vanuit Ons, vanuit de sferen,
dat gij mensen, gij mensen van materie,
materie door geest doorstraald nu zult gaan realiseren.
Herken toch in uzelve de drang, de roep der gehele mensheid,
waardoor dit werkelijk tot uw noodzakelijkheden behoort.
Van u wordt niet gevraagd uw eigen zijn opzij te zetten,
uw eigen zijn te verloochenen,
uw eigen, zo door geest en geïnspireerde werkzaamheden
te verlaten, te verloochenen, integendeel.
Breng ze zo groot,
zo warm, zo diep als het u mogelijk is
in dit landelijke geheel.

Gij zult daardoor een zodanige aantrekkingskracht krijgen,
een uitstraling krijgen
dat - voor u noodzakelijk in dit land -
van regeringswege, sociaal-maatschappelijk, medisch,
op alle andere manieren wetenschappelijk, gekeken wordt,
geluisterd zal worden, gericht zal worden.

Ik bid u, wees stil in uzelve
en herken hierin de liefde Gods, in uzelve.
En Wij, Wij zijn slechts uw Broeders
die u de hand willen reiken hierin.
In de stilte van uw hart, in de gouden roos van liefde in uzelve,

zo help dan, zo vouw dan uw bladen open,
zo laat Ons dan Ons werk doen, met u, door u, via u,
gelijkwaardig in broederschap,
werkend voor universele eenheid. Aum."

Ons leven in deze maatschappij in dit land dat is op drie verschillende manieren en met drie verschillende pijlers a.h.w. te realiseren. Dat is aan de ene kant de spiritualiteit in nieuw bewustzijn en alles wat daarmee te maken heeft, zoals dat via mij ook is gekomen aan kennis, dat is één ding.

Een andere poot is de oefeningen, de workshops, alles wat te maken heeft met de mens zover te brengen dat die dat nieuwe bewustzijn ook echt in zichzelf helemaal kan begrijpen, kan voelen, ermee kan werken, ermee kan leven.

En het derde is, en ik denk dat dat in de materie ontzettend belangrijk is, is het leefmilieu, is onze aarde, is de relatie kosmos-mens-aarde.

En dat dan in een zodanige relatie brengen met de twee andere dat het één geheel vormt. Vanuit verschillende onderdelen en vanuit verschillende unieke gezichtspunten, maar toch één samenhangend geheel. Ik denk dat gevraagd wordt dat wij daarnaar toe werken.

"Vanuit datgene wat vanuit de hoogste sferen wordt gegeven"

"Zo zeg Ik u dat vanuit datgene
wat vanuit de hoogste sferen wordt gegeven,
een geheel nieuw beeld tevoorschijn zal komen
voor de christenmensheid,
een zodanig beeld dat de christenmens zich vrij en onafhankelijk,
in liefdevolle verbinding met Hem die de Christus mocht zijn
kan begeven.

Alles wat gij doet, alles wat gij zult gaan ondernemen
zal gebaseerd worden op een geheel nieuwe geestelijke basis,
spirituele levensvormen,
die religie - mystiek,
kennis - esoterie,
leven, bewust leven op uw aarde - ritueel zal behelzen.
Gij hebt zo uw goede wil getoond, al uw hebben en zijn,
al uw kennen en kunnen in dienst gesteld
van hetgeen uw Broeders in de sferen van u vragen,
in gelijkwaardige broederschap.
En de weg gaat verder.

Het zal zodanig worden
dat gij niet een nieuwe godsdienst zult gaan stichten,
doch wel een nieuw inzicht, een nieuw begrip,
een nieuwe beleving, een nieuwe innerlijke religieuze beleving
van datgene wat de Christus heeft gebracht.
En dit in een zodanige samenwerking
met al hetgene wat vanuit de sferen is geschonken,
duizenden jaren en duizenden jaren al geleden tot nu toe,
waardoor in de gehele mensheid uiteindelijk
- dit is maar een klein zaadje,
doch zij zal grote vruchten voortbrengen -
dat er uiteindelijk in de gehele mensheid
een besef gaat komen van de eeuwige waarden
die van eeuw tot eeuw in verschillende vormgevingen
aan de mensheid zijn geschonken.
Dit is de werkelijke 'operatie nieuw bewustzijn',
kosmisch bewustzijn:
diepste integratie en acceptatie van geest in materie.

Zoals is gezegd hebt gij allen hier uw eigen aandeel in.
En onderschat vooral niet uw eigen aandeel.
Elke schakel is een glanzende parel in dit snoer van parels."

"Zo hoort nu Mijne stem"

"Zo hoort nu Mijne stem.

Ik zeg u, vanuit psychosofia, wijsheid van geest zal dan nu komen een zodanige nieuwe godsbeleving, inzichten, werkzaam in de levende mens, dat daardoor, en alleen hierdoor, dit wat nu wordt gezegd en gegeven, overal ter wereld werkend, in verschillende vormgevingen en aangezichten, de redding van uw wereld zal kunnen plaatsvinden. En alles op de gehele wereld heeft daar zijn eigen plaats in, zijn eigen aangezicht, zijn eigen unieke zijn. En niets kan vergeleken worden met elkaar in meerdere of mindere waarde. Dat bestaat in de geest niet. Zo begrijp dat gij zijt een onderdeel van het geheel en dat in ieder onderdeel juist datgene wordt gegeven wat past in dit onderdeel, en wat gerealiseerd kan worden door dit onderdeel, door de mensen die zich verbinden met dit onderdeel. Zo werken Wij, zo verbinden Wij, zo overleven Wij spiritueel en uiteindelijk in de materie."

"Gij zijt allen hogepriesters van de geest"

"Dit was uw Broeder Inayat, Hij is uw beschermheer, Hij beschermt u, Hij geleidt u. Opdat gij zult komen tot de diepste kennis, daar waar uw Broeder Morya dan de geestelijke wetenschap kan overdragen. Doch dan zal zij u leiden tot het hogepriesterschap van Heer Melchisedek.

Gij zijt allen hogepriesters van de geest,
levend in de stof, werkend in de stof.
Dan zult gij vorm geven aan datgene wat Ik als Jahwe
duizenden jaren geleden alreeds heb gegeven.
Doch de bewustzijns der mensen was toendestijds
nog niet zo geëvolueerd als zij nu is.

Nu kan de Heer der vormen, Jahwe,
tot een dieper en een bewuster realisatie van vormgeving
in het bewustzijn der mensheid geraken
waardoor de grenzen van de oude denkvormen
langzaamaan losgelaten kunnen worden.

Zo zal ook in uw stoffelijk lichaam,
in het functioneren van uw hersencellen,
vernieuwing komen, ontsluiting komen.
Ontsluiting zodanig,
dat gij tot totale nieuwe hoogste wetenschap zult komen,
zodanig dat gij de gouden roos in uzelve
tot nieuwe bloei kunt brengen.

Vrede zij u."

HOOFDSTUK 6

REALISEREN VAN DE LIEFDE (18 juni 1990)

"Zij die met Ons zijn, willen zij in liefde met Ons zijn, laten zij dan het licht dat zij in zich hebben naar Ons doen stralen, zoals Wij datgene wat in Ons is naar hen doen stralen. Zo zal er komen een nieuwe aarde in een nieuwe hemel. Aum."

Verbinding

Hoe realiseer je dan de liefde in een groep als deze? Ik denk dat dat alleen kan als ieder mens de eigenheid van het eigen zijn en de verbinding met het hoogste zijn in zichzelf realiseert, dat als zijn eigen basis neemt, en zich dan open wil stellen voor datgene wat wordt gegeven. En met de eigen diepste inspiratie kijkt wat hij daarmee kan doen, in zijn eigenheid. Of hij daarmee iets kan doen, wil doen. Dat dat alleen kan wanneer de liefde zo groot is dat geen enkele eigenheid bang hoeft te zijn dat de eigenheid zal verdwijnen. Want dan zou het de liefde niet zijn. Ik denk dat dat de enige voorwaarde kan zijn voor zoiets.

Weerstanden roepen ook een heleboel inspiratie op, dat is vaak heel leuk juist. Als het maar door de liefde wordt gedragen. Niet vanuit angst, boosheid, miskenning, schuld, twijfel.

Psychosofie in leven en werken

Waar het om gaat is dat iedereen zich werkelijk wil verbinden en ervoor durft te staan, dat hij zich verbonden voelt met psychosofia, een nieuwe levensleerweg zoals dat werd gegeven, waaronder gegeven wordt een nieuw veranderd godsbegrip, een zodanige verruiming, verwijding van geest, waardoor

geesteswetenschap doorgegeven kan worden, en waar ieder in de eigen vrijheid van de eigen psychosofia mee kan werken.

Het centrum zal zijn: psychosofia, centrum voor universele eenheid. Dus in verbinding met anderen, maar wel gebaseerd op datgene wat vanuit de geestelijke Hiërarchie in geesteswetenschap wordt gegeven. Dat kan alleen gerealiseerd worden in de materie door de eigenheden vanuit de eigen psychosofia van ieder mens, die zich daarmee verbindt.

Geesteswetenschap die wordt gegeven, als zijnde de psychosofia vanuit de hemelen is maar één weg tussen vele wegen. We hebben allen onze eigen psychosofia, onze eigen innerlijke verbinding, onze eigen geest in ons, om datgene wat gegeven wordt te kunnen hanteren, te kunnen verwerken. Dus horizontaal. Je bent allemaal zelf zowel verticaal als horizontaal.

Leerstellingen van psychosofia

De geesteswetenschap die gegeven wordt die heeft absoluut nodig, anders kan ze niet eens in de materie bestaan, een uitdieping, een in de materie gerealiseerd zijn, vanuit ieders eigenheid en eigen psychosofia dus, in de disciplines en in alles, in alle aspecten van ons hele leven, van de hele maatschappij, van ieder mens.

Zij worden als een neutraal veld aangereikt, en alleen de mens kan daar iets mee doen. Ieder mens, vanuit het eigen zijn. En dan zal het bij ieder mens een ander gezicht krijgen, maar dat is goed. Want daarom zijn we allemaal uniek en zoveel.

Het heeft de behoefte dat ieder mens, die al vanuit zijn eigen unieke zijn en psychosofia vooral al ergens mee bezig is, dan daar nog zijn licht op laat schijnen. Want daardoor krijg je een straling van veelvormigheid, dat is die duizendbladige lotus.

Psychosofia is het grote geheel, wijsheid van de geest, van waaruit lering wordt gegeven, geesteswetenschap, zelfs een vernieuwing van godswetenschap. Het is een levensweg, is een weg naast de vele andere wegen.

Psychosofie is vooral de lering van karma en reïncarnatie, hoe werkt het, hoe daarmee te werken. Nu wordt het groter, ziel is een onderdeel van geest, en nu is het zo groot dat het verder kan gaan. Maar psychosofie als onderdeel, werkend in karma en reïncarnatie blijft, en blijft een heel groot deel van de leerweg, van hoe je ermee moet werken. Dat is de esoterie. Maar het gaat nu verder, het gaat nu naar de mystiek. En het geheel is dan psychosofia. En het is ieders eigenheid is hoe je daarin wil staan. Dat is vrij.

Orde voor universele eenheid werkt zich in vele stralen naar de aarde toe, in verdichtingen en in vele 'aangezichten' en komt in vele vormen in de materie. Omdat het in zovele vormen en straling en gezichten enz. kan komen, kan dus eenieder ergens zijn lering krijgen, zijn inspiratie halen. En omdat ieder toch is verbonden met die hele orde voor universele eenheid, vanuit zijn eigen psychosofia, kan hij, met datgene waar hij zich mee verbonden heeft, zich toe aangetrokken voelt, een deelstuk van dit geheel gaan vormen, een werkunit.

Daarom heet het centrum: centrum psychosofia, centrum vóór universele eenheid. Daar hoort iedereen bij, van alle leringen en alle stralingen en alle aangezichten.

Er zijn door de eeuwen heen vele aardse vormen geweest om die ordening verder te laten?

Ja. En zelfs de Christus is daar een deel van geweest. En Boeddha ook, en Zoroaster, de Bahá'u'lláh, de soefi, enz. Wij maken de orde. Die bestaat Boven, en die is dus beneden, maar beneden moet je hem maken.

Durf te erkennen dat de geesteswetenschap die via psychosofia komt, bepaalde inspiratiebronnen in jezelf aanraakt.

Alles wat gegeven is heeft de waarden vanuit het hoogste kosmische zijn. Maar als je met psychosofia wilt werken dan zul je zien dat er niets tegen die andere waarden ingaat, maar er nog iets aan toevoegt, wat het dan ook mag zijn.

Je kunt nooit jezelf ondergeschikt maken aan datgene wat als psychosofia via mij komt, want jij bent een eigenheid vanuit jouw eigen psychosofia. Hetgeen via mij komt kan alleen helpen en dienen om datgene wat jij doet en mee bezig bent, om daar nog misschien aanvulling aan te geven of een ander licht op te werpen, en daar kun je je dan mee verbinden, of niet. Nooit dat jouw eigen zijn ondergeschikt wordt.

Psychosofia is een eigen unit, een eigen aangezicht, een eigen weg. Die kan zich natuurlijk met alle andere wegen verbinden, moet zelfs. Niet kan maar moet.

Waar het om gaat is echt een vast punt, waar het licht van Nederland op moet vallen, ook vanuit politiek, vanuit de regering enzo, dat er dus een enorme basisgolf van mensen in Nederland is die in een ander denken is, die op een andere manier wil werken, waar zoveel energie van uitstraalt - en natuurlijk niet alleen vanuit dat centrum, maar dat vertegenwoordigers van zich met dit centrum ook willen verbinden en dat het een eenheid - hoe je ook je eigen gezicht móet bewaren - toch een eenheid van vernieuwing van bewustwording moet zijn in Nederland.

Psychosofia is een weg, waarin kosmisch bewustzijn, laat ik het zo noemen, tot uitdrukking gebracht kan worden in vele vormen, in wetenschap, in alle geledingen van de maatschappij, opdat men zal komen tot het hoogste kosmische bewustzijn, dus universele eenheid.

Psychosofia is de wijsheid van de eigen geest in ieder mens, de eigen verticale verbinding, horizontale verbreding, maar waar in het centrum ook via dit kanaal Zohra vanuit de Hiërarchie een bepaalde levensleerweg, geesteswetenschap wordt gegeven.

"In waarheid en gerechtigheid zult gij Mij herkennen"

Wat is de betekenis van de Heer Melchisedek, zoals die oorspronkelijk verbonden is geweest met deze groep?

"In waarheid en gerechtigheid, boven tijd en ruimte, waardoor er een vernieuwde basis van samenleving in de gehele wereld zal komen, in al uw rijken, daar zult gij Mij herkennen.
En de tekenen die Ik zal geven zullen zodanig werken in uw eigen hart dat gij zult komen in die sfeer van waarheid en gerechtigheid, opdat gij zult maken van deze uw aarde de blauwe troon voor de Heer van het Licht.

Gij allen zijt geschaard om de Heer van het Licht.
Uw transparantie die zal komen zal u geven een zodanige verlichting dat gij zult zijn in staat van licht.
Doch deze weg zult gij pas kunnen betreden indien gij - en waarachtig, zo zeg Ik u, het is van node dat dit zal gaan geschieden, zo luistert naar Mijne stem - want Ik zeg u dat gij nu zult intreden in die grote energetische bewegingen die over u gehele en door uw gehele zonnestelsel gaan van waarheid en gerechtigheid, boven tijd en ruimte.
Niets zal gebonden blijven aan materie, doch zal in licht in zichzelf tot hoger bewustzijn gebracht worden.
Zo zult gij in licht zijn.

Wij zijn er om u allen te helpen.
De Heer Melchisedek zal komen
opdat die geesteswetenschap zal kunnen indalen,
waardoor de mensheid tot een diepe aanraking
en vernieuwing in zichzelf kan komen.
En zo zeg Ik u, gij allen hebt daar uw eigen aandeel in,
zo zijt gij allen reeds gevormd, vanuit levens her.
Herinnert u, gij waart de bouwers.
Gij zult blijven de bouwers aan de tempel van het licht,
de tempel van de geest."

De magie van het handelen

Besef dat ceremoniële magie niet iets buiten de mens om is,
maar het is iets wat in ieder mens aanwezig is, het is het gebruik
maken van de geestelijke krachten vanuit de liefdesbron, vanuit
de oorsprong. En alleen daardoor kan uiteindelijk waarheid en
gerechtigheid tot stand komen in ons zonnestelsel, in het gehele
zonnestelsel. Nu werken al deze stralen en al deze Meesters met
elkaar samen opdat uiteindelijk inderdaad waarheid en
gerechtigheid tot stand kan komen.

Een van de staven van inwijding voor Nederland is de
bewustwording naar vrijheid. Daardoor kan juist in dit land met
deze staf van inwijding, deze graad van inwijding, vrijheid van
geest in dit land gebracht worden.

Daartoe zijn nodig de samenwerking van de verschillende
stralen, verschillende Meesters en al diegenen die zich vanuit
levens verbonden hebben met deze verschillende Meesters en
deze staven van inwijding.

Er wordt nu een beroep gedaan, juist naar het kleine land
Nederland, vanuit zeer oude historische achtergronden, de
stammen van Israël die zich een eigen weg zochten, de vrijheid
van keuze van godsdienst, vrijheid van geest in alle gradaties van
niveau in dit land gebracht, die nu op een zodanige gradatie van

niveau van inwijding zijn aangeland, dat zij nu gebruik kunnen maken, in, vanuit liefde, dus een positieve ordening, de ceremoniële magie, ten opzichte van liefde-wijsheid, integratie van liefde-wijsheid in recht en rechtvaardigheid, waarheid en rechtvaardigheid, gerechtigheid op deze planeet, in dit land. Daartoe wordt gezocht en gevraagd dat ieder van u, in welke staf van inwijding hij zich ook bevindt, in welke graad hij zich ook verbindt, wordt verzocht om met elkander samen te werken, opdat de geleide kosmische campagne vanuit de Hiërarchie op aarde in haar materiële vorm tot een werkelijke realiteit kan komen.

"Zo dient gij u dan te verbinden"

"Zo dient gij u dan te verbinden
vanuit datgene wat gij in uzelve hebt opgebouwd,
en wel zodanig dat gij
vanuit het behoud uwer eigen vrijheid en aangezicht,
al uw kwaliteiten en al uw verworvenheden vanuit levens her,
nu kunt verbinden zodanig, dat gij met u allen zult vormen
die basis waarop Ik mijn recht, waarheid en gerechtigheid
zal doen plaatsnemen.

Zo zeg Ik u, Ik ben Jahwe, Heer der Vormen.
En gij allen, al uw achtergronden, al uw inwijdingen,
al uw gradaties van datgene wat gij u hebt verworven,
zult gij nu kunnen plaatsnemen in deze ene samenwerkende kracht,
die in materiële vorm zal zijn ceremoniële magie,
doch in werkelijkheid is
het nieuwe godsbegrip van een zodanige diepte,
dat gij alleen vanuit dit godsbegrip
tot een waarachtigheid in de materie kunt komen
die zal leiden tot waarheid en gerechtigheid.
Aum."

Zebulon. Zajin beth lamed. Zorg bewust voor het leven hebben wij daarvan gemaakt. Tot deze stam behoren bepaalde vormen van ons. En in deze stam verbinden wij ons opnieuw.

Het zwaard des onderscheids

Nu wordt er gevraagd of het zwaard des onderscheids, de staf van inwijding der ceremoniële magie kan overhandigd worden. En wel zodanig overhandigd, dat mensen zich willen aaneensluiten, welke dan ook, om met deze kracht die van deze staf uitgaat, in deze graad van inwijding die wij allen hebben bereikt, zodanig vanuit de liefde gedragen, tot stand willen brengen het punt in Nederland waarop het licht kan schijnen, opdat in de harten der mensen, en zeker in hen die dit volk leiden, vernieuwing van denken en bewustwording kan gaan plaatsvinden.

"Ik zeg u dat gij vanuit deze energieën,
die in deze inwijding bij u zijn, in u zijn en om u zijn,
u kunt verbinden, want Wij zijn met u.
Nieuwe perspectieven zullen Wij openen en u geven.
Doch gij hebt in uzelve de vrijheid te beslissen
op welke wijze gij hiermede wilt en kunt werken.
Wij vragen u u hierop te beraden."

Ceremoniële magie is in wezen het gebruiken in de stof van geestelijke energie, van krachtvelden. Dat wij die energieën tot een kracht maken waardoor het vorm kan gaan krijgen.

Er wordt gevraagd de krachten zodanig bundelen opdat het zwaard kan worden overhandigd, opdat de zegen des Heren, zoals wordt gezegd, daarop kan rusten, want dan worden de energieën zo groot, dat a.h.w. de deuren vanzelf open gaan. Maar eerst moeten die krachten dus nu in een concrete denkvorm gebracht worden opdat het zich in stof kan realiseren.

Wij moeten nu hier denkvormen gaan creëren. Ze vragen denkvormen: Hoe wil ieder zijn zijn, met alles van zichzelf, in dat geheel inplaatsen? Dat zijn denkvormen, dan gaan Zij verbinden. Want dan weten Ze hoe Ze op ons aankunnen. Dan gaan Ze van alles doen. Het ligt bijna op tafel.

HOOFDSTUK 7

DIENEN IN EENVOUD (21 augustus 1990)

Een hartgroep en het centrum

Deze groep garandeert een optimale veiligheid voor de ontvangst. Uit deze groep gaan andere groepen ontstaan die uiteindelijk voor dat briljant of kristal zullen zorgen.

Het moet duidelijk zijn dat deze groep geen macht heeft, geen soort 'hoger commissariaat' is. Dat er wel degelijk verbindingen zijn eventueel ook met andere groepen, maar dat de mensen die zich hiertoe aangetrokken voelen de kans moeten krijgen om datgene te kunnen doen wat zij in hun mars hebben.

Datgene wat via mij komt is een facet van het geheel. En al het andere zijn ook aparte facetten. En het moet niet boven het andere zijn, dat is niet goed. In die academie zullen docenten uit disciplines in wetenschap, uit de maatschappij diepere achtergronden krijgen naar hun eigen discipline van wetenschap of maatschappij toe.

Die kerngroep voor de oprichting van een centrum valt niet automatisch samen met deze hartgroep.

Ik denk dat het natuurlijk noodzakelijk is dat er een zodanige verbinding ontstaat dat niet iedereen op zichzelf gaat staan te opereren. Ik denk dat er toch een commissariaat of raad van beheer, commissie van goede diensten moet zijn waarin deze facetten toch wel vertegenwoordigd worden.

En in deze groei zal vanzelf gaan ontstaan dat er toch een bepaalde stabiliteitsgroep ofzo moet zijn die een globaal overzicht heeft.

Het moet een Christus-centrum worden.

Een Christus-centrum wil ik wijder stellen dan alleen voor hen die zich christen noemen. Dat moet heel duidelijk worden want anders dan vallen anderen, waarmee dit opgezet moet worden, helemaal buiten de boot.

Er is vanuit de Hiërarchie absoluut de behoefte dat er een focuspunt zal zijn waar dit alles kan gebeuren, waar alles gegeven kan worden, maar waar het ook gerealiseerd kan worden.

In de Open Lotus waren zeven disciplines. Daar was de politiek, de gezondheidszorg, de pedagogie, de psycho-kant: psychologie en psychiatrie, sociale wetenschappen, religie, natuurwetenschappen. Het is de bedoeling dat deze zeven disciplines een zodanige verdiepende liefdesenergie en geesteswetenschap krijgen dat daaruit een vernieuwing kan voortkomen in die wetenschap, in de maatschappij, in alles wat is kortom.

"Datgene wat gij nu gaat realiseren"

"Datgene wat gij nu gaat realiseren in de materie is de afspiegeling van hetgene hier in de hogere geestelijke sferen heeft plaatsgevonden. Zo zeg Ik u, Wij hebben Ons verbonden, vanuit Onze eigen achtergronden en energieniveaus opdat het Plan Gods in dit zonnestelsel, met deze planeet uw aarde zal kunnen geschieden. De kracht hiervan is dat Wij al hetgeen Wij, uw Broeders, uw Begeleiders in de sferen in Ons vermogen hebben, nu samen bundelen, zowel licht als duisternis, opdat datgene kan gebeuren wat in het Plan Gods is besloten.

Het is niet voor niets dat Wij u hebben verzocht
u te verbinden met elkander
en uw geschillen en verschillen niet meer te laten prevaleren.
Slechts zo zult gij kunnen komen tot een zodanige verbinding
dat uw kracht en Onze kracht één grote zuil van licht zal zijn
die dit zonnestelsel zal kunnen verlichten.

Zo zullen Wij, vanuit Onze achtergronden,
in bepaalde context van niveau tot u spreken.
En steeds zult gij datgene tot u krijgen
wat gij in uw dialoog tot Ons hebt opgezonden.
En het zal nooit één en dezelfde geestelijke Begeleider zijn.
Dan zouden Wij niet in de geest realiseren
wat Wij juist u hebben geadviseerd.

Zo zeg Ik u dat de Meester Jezus
in Zijn functie, die Hij drie jaar heeft mogen vervullen,
als realisatie van de Christus, van een déél van de Christus,
Ik zeg u, vergis u niet, een deel van de Christus
heeft mogen en kunnen realiseren,
zeer zeker tot Zijn hoogste rechten en glorie zal kunnen komen.
Doch, Ik zeg u ook, dat naast Hem, naast de Meester Jezus
zoveel andere zeer hoge en grote geestelijke Begeleiders staan
dat gij u niet moet beperken, en Ik zeg u met opzet,
beperken tot één grote Avatar.
Hetgeen niet wil zeggen dat gij kunt snoepen
van alles wat u wordt geboden.
Nee, gij zult uit datgene wat u wordt geschonken
juist datgene kunnen distilleren wat noodzakelijk is
voor de opbouw van de zuil van licht
die dit kosmisch stelsel en uw planeet aarde zal verlichten.
Ik zeg u dat de Christus,
in de tekenen die de Meester Jezus heeft mogen dragen,
tot de mensheid zal spreken.

Ik zeg u dat anderen, die Ik nu nog niet bij name mag noemen, in Hun bepaalde tekenen tot de mensheid zullen spreken.

Zo zeg Ik u
dat al hetgeen u aan geestelijk goed is geschonken
in volledige en absolute gelijkwaardigheid zich verhoudt
tot de hoogste Wezeneenheid in dit zonnestelsel.
En Ik zeg u dat daar voor Ons,
hier om de Troon van de Heer van het Licht
geen enkel verschil, ook niet in gradaties van niveau, bestaat.
De verschillen in niveaus worden aangebracht
door de verdichtingen heen der sferen,
in de mens zelve,
gebaseerd op de eigen culturele, religieuze,
historische achtergronden.
Dus gij mens bepaalt vanuit uw bewustzijn de niveaus
waarop het geestelijk goed hetgeen u is geschonken,
in de materie is gerealiseerd.

Zo gij verdieping wilt hebben over deze Mijne uitspraken
zal Ik u die gaarne verschaffen.
Gij kunt slechts uw werkelijke taak in deze groep vervullen
indien gij u innerlijk vrij maakt van al te grote beperkingen
vanuit uw eigen achtergronden,
zowel in positieve als in negatieve zin.
Want Ik zeg u datgene wat in deze groep gegeven zal worden
zal dat overstijgen.
En zo gij uzelve niet vrij hebt gemaakt
zoudt gij in deze overstijging uzelve kunnen verliezen.
Uw eigen vrijheid, innerlijk,
bepaalt de ruimte waarin gij zult vertoeven.
Deze ruimte bepaalt datgene wat uit uw dialoog met Ons
in materie kan plaatsvinden, plaatsvinden in zoverre,
door de verdichting der sferen heen
tot in het bewustzijn kan indalen.

Niet voor niets is gegeven, door de Meester Jezus,
als deel van de grootheid der Christus, de kosmische Christus,
dat Hij heeft mogen zeggen: Zalig zijn de armen van geest.
Want slechts zo zult gij zo onbevangen zijn,
in de eenvoud des harten,
dat datgene wat tot u zal komen
u niet van uw voeten zal wegslaan,
doch u juist in uw eigen ruimte tot nieuwe dimensies zal voeren,
hetgeen gij, met enige moeite,
in de materie zult kunnen realiseren.
Wij beschermen u en begeleiden u.
Wij staan vol liefde om u heen.
Het enige wat Wij u vragen
is in een zodanig en zo diep vertrouwen te geraken,
zonder dat Wij u vragen uw kritisch bewustzijn te elimineren,
doch wel dat gij in uzelve onderzoekt
waar gij nog in uzelve, hetzij positief hetzij negatief,
gebonden zijt.
Want uw ruimte bepaalt datgene
wat in deze groep gegeven kan worden.
Daarom verscheen u Heer Melchisedek,
Heer boven tijd en ruimte.
Slechts deze zin alleen is voor u al
een hoofdstuk tot het boek der kennis.
Gij zult leren onderscheiden,
gij zult de wetenschap,
de geestelijke wetenschap die u wordt aangereikt
zodanig leren onderscheiden, vanuit uw eigen bewustzijn,
en juist de ruimten in uw bewustzijn,
dat gij op een zeer diepspirituele, intensieve wijze
met deze geesteswetenschap zult kunnen werken.
Want dat wordt van u verlangd.
Niet om deze geesteswetenschap op te bergen
in uw geldkisten, in uw graanschuren,
doch juist om er zodanig mee te werken,

vanuit uw ruimten, uw achtergronden,
dat zij dienstbaar kunnen zijn aan de mensheid.
Niemand kan vrijblijvend toetreden, dat is niet mogelijk.
Uw toetreding tot deze groep
heeft van uzelve een dienaar der mensheid gemaakt,
een dienaar der mensheid kan dat niet alleen zijn
in het spreken of in het schrijven,
doch kan dat alleen zijn wanneer hij of zij
durft te staan in de eenvoud des harten,
door de liefde geleid,
dienend de mensheid.
Vrede zij u."

Ik zie de Heer Melchisedek met de wereldbol op de linkerhand. In
de rechterhand een staf met blauwe stralen. Naast Hem staan elf
anderen - toch twaalf - in een halve cirkel.

Was dat blauwe het kosmisch vuur?

"De staf der inwijding boven ruimte en tijd
zal worden gegeven in de komende tijden,
vanover de gehele wereld, uw wereld,
aan diegenen die deze ruimte kunnen dragen.
En slechts zij die in zichzelf de ruimte hebben gecreëerd
kunnen deze staf dragen.
Anders zal zij u vernietigen."

Waarom laat Hij de wereldbol zien?

"Omdat het over de gehele wereld zal gaan.
In ieder mens, van welk volk of land dan ook,
zal dit nieuwe bewustzijn gaan doordringen.
En inderdaad kunt gij niet aan het gras trekken
om het te laten groeien, zoals gij zojuist hebt gezegd,
doch het zal alles gaan in de tijd die daarvoor is gewijd."

De Meester Jezus staat aan de linkerkant van de Heer Melchisedek. En daarboven is een heel groot prachtig stralend Wezen, iets dat pulseert, net als een hart wat klopt. Ik zie het zo bewegen, straling.

Aan de rechterkant van de Heer Melchisedek staat Meester Kuthumi. Aan de linkerkant van Meester Jezus staat de Meester Morya. Naast de Meester Kuthumi staat de Meester Saint Germain: Geest door liefde in materie realiseren, door de ceremoniële magie, door de spiritualiteit van de mens, de kracht van de mens.

In de verschijning van de Meester Morya zijn flitsen van het gezicht van de Meester Inayat Khan. Hij staat er niet maar hij is er wel. De rest van de twaalf is vager, gestalten, maar ik kan niet zien wie dat zijn.

Met elkaar vertegenwoordigen Zij die eenheid, maar de Heer Melchisedek is de Opperpriester in wezen. Priesterschap is iets anders hè.

Ik heb in mijn menselijk zijn gedacht dat de Meester Jezus de hoogste energie vertegenwoordigde van de Christus. En dat is toch niet waar. Dat is een deel daarvan, een deel wat allernoodzakelijkst was voor Zijn opdracht. Dat deel heeft Hij ook gebracht en vertegenwoordigd. De realisatie van de liefde door het vrijmaken van de begeerten van het eigen ego. Daardoor kon Hij zo ver komen. Dat heeft Hij de mensheid geschonken.

Welke aspecten vertegenwoordigen Zij?

Zij vertegenwoordigen met zijn allen, in eenheid, totale vernieuwing van de bewustwording van de mens. Door middel van een heleboel aspecten: Innerlijke vrijmaking, waardoor de geest kan stromen en de indaling van geest bewust beleefd kan worden; in liefde vrijmaken van begeerte, alle begeertes; daardoor niet meer gebonden zijn aan karma, waardoor karma

getransmuteerd kan worden. Dat is een eerste vereiste, dat het karma getransmuteerd gaat worden. Het karma is ontstaan door de liefdeloze vorming van die vormgevingen, bestaansvormen, door liefdeloze begeertes in de mens werkend. Wat nu ontzettend belangrijk is voor de gehele mensheid, op deze hele planeet, is dat die transmutatie van karma gebeurt - want het gaat tegelijkertijd, niets gebeurt apart. Door de vrijmaking van de gebondenheid aan de eigen begeertes vervallen de oude bestaansvormen, de oude vormgevingen die vanuit karma gecreëerd zijn. Daardoor komt er een totale vernieuwing, dat is die transmutatie. Nieuwe bestaansvormen en vormgevingen omdat het menselijk bewustzijn door het vrijmaken van de overheersing van de begeertes ruimte krijgt en andere hersencellen gaan werken. Dus de intensiteit en de capaciteit van onze hersens wordt zo doorlicht dat zij ook vergroot, expansie krijgt.

Dus gaat transmutatie van het karma via het menselijk bewustzijn.

Ja. Waarom werd door de christelijke religie, door datgene wat de historische Christus heeft mogen en kunnen brengen het karma niet getransmuteerd? Dat kon niet omdat het bewustzijn van de mens die in datgene ging wat de historische Christus gebracht heeft, zich afsloot van het bewustzijn van geest in al wat is. Dus dat waren twee verschillende, twee uitersten die niet samengevoegd konden worden. Nu gaat in het bewustzijn van al degenen die zijn ingebed in datgene wat de historische Christus heeft gebracht, een zodanige opening komen, waardoor, juist met datgene wat Hij heeft mogen brengen, de transmutatie plaats kan vinden.

Dat is een heel langdurig proces. En wij staan aan de wieg van dit proces. En wij hebben daar onze eigen taak en verantwoordelijkheid in. Het gaat niet alleen om de materiële

beperkingen die de christenheid heeft gebracht in datgene wat de historische Christus heeft gerealiseerd, maar vooral wat daar in het bewustzijn is gebeurd. Er is een bepaalde afsluiting geweest. Die Hij niet bedoeld heeft.

"Deze staf van inwijding"

"Deze staf van inwijding, een der zeven staven, is de derde inwijding die gij u kunt verkrijgen, op weg naar uw eigen plaats, boven tijd en ruimte, opdat gij als mens deze inwijding in uw eigen dagelijks leven zult kunnen realiseren. Zij heeft ook betrekking tot uw groep. Want zij zal u voeren tot de vierde inwijding, dat is de inwijding van het kruis. Hetgeen betekent dat al hetgeen gij tot u krijgt en gij in uw dagelijks leven, individueel en als groep, zult uitkristalliseren, toch een bepaalde mate van kruisiging voor uzelve zal inhouden. Ik bid u, schrik niet van deze woorden. Kruisiging betekent dat gij in uw eigen lichtend kruis, de verticale indaling van het hoogste licht, in de opvang van uw eigen licht, horizontaal, slechts tot uw werkelijke eigen inwijdingen zult kunnen geraken zo gij in uzelve de roos, de gouden roos der liefde, uw rosa mystica, en uw eigen gelaat daarin, in werkelijkheid zal doen prevaleren boven al uw eigen gebondenheden.

Gij zult u moeten beraden op deze woorden, daar gij niet in enkele luttele ogenblikken de diepte en de wijdheid van hetgeen u nu wordt geschonken zult kunnen herkennen.

Elk mens is een discipel op het pad van geestelijke groei,
door inwijdingen heengaand,
opdat hij zal kunnen komen in een werkelijke realisatie
van de gouden roos der liefde in zichzelf.

Schrik niet, weest niet bevreesd, want Ik zeg u
dat uw eigen keuze die gij hebt gemaakt
toen gij in deze groep aanwezig wilde zijn
al het niveau heeft bepaald,
en zelfs die mogelijkheden en gegevens
in uw eigen aura hebben vastgelegd
die nu zullen gaan komen in het werk
en in alles wat gij zult zijn en doen.
Daar gij dit zelf zo hebt gesteld
hebt gij in uzelve alle kracht, alle schoonheid, alle liefde,
alle deemoed en alle vreugde
waardoor gij in staat zult zijn het te volbrengen.
Zo het niet zo ware, ware het niet tot u gekomen."

Centrumrealisatie

Het gehele centrum zal heten: Psychosofia, centrum voor
universele eenheid. Daar zijn verschillende facetten in aanwezig.
De academie psychosofia, dus de academie waar
geesteswetenschap doorgegeven kan worden aan mensen die in
hun wetenschappelijke disciplines of in hun maatschappelijke
achtergronden die geesteswetenschap willen ventileren, daarvoor
is natuurlijk nodig een plan, een structuur, een hele opbouw. De
academie is niet het enige wat daar gegeven zal worden.

Het moet heel duidelijk vanuit eigen vrijheid gebeuren en ook in
het elkaar daarin vrij laten. Een mogelijke formulering: "De mens
die hiermee werkt zal zich innerlijk bewust kunnen gaan
vrijmaken van de te grote dwangmatige en overheersende eigen
belangen, waardoor je je opener, ruimer kan opstellen in je dienst

in de groep." Want anders krijgt het iets dwangmatigs, waardoor mensen zeggen van: de macht van de kerk ofzo. Dat kan natuurlijk niet.

Dit centrum heeft vele facetten. Men had het over een kristal, dat is waar, later wordt het een briljant, want dan wordt het gepolijst door de mensen die daar willen werken. En die polijsting bestaat daaruit dat eenieder vanuit de eigen vrijheid en inspiratie met zijn of haar creatie daar moet kunnen werken.

Dat deel wat met mij samenhangt is een eigenheid in het geheel. Want dan kun je je erin vinden en dan kan het ook echt een focuspunt worden in Nederland. Want daarom wordt een diamant zo gepolijst dat ieder facetje 100% licht vangt en uitstraalt. Dat is de polijsting daarvan.

De energie van de Meester Saint Germain heeft dit structuurschema opgesteld, want dat is een deel van ceremoniële magie. En ceremoniële magie is heel duidelijk punt voor punt. Maar daar moeten dan - daarom heb ik hier die halve maan gezien - die aspecten van de andere Begeleiders duidelijk weer in terecht komen.

De Meester Saint Germain zal dus ook zorgen voor die energie waardoor dat centrum tot stand kan komen. Maar dat doet Hij in samenwerking met de Meester Kuthumi, met de Heer Melchisedek, dat is, een driehoek wil ik het niet noemen, maar toch uitvloeiend, voedsel gevend.

De Meester Jezus, de Meester Morya, daartussen in zie ik dan de Meester Inayat Khan. Dat zijn dus allemaal aspecten die daarin gaan meespelen. Ik denk dat wij moeten gaan leren werken hoe je deze spirituele energieën aan de ene kant afzonderlijk moet zien te laten werken, maar dan niet alleen afzonderlijk, toch ook in verbinding mét. Daardoor behouden ze hun eigen kracht, maar worden a.h.w. een grotere kracht. Een zuil van licht.

"Het voorlopige centrum is al in volle gang"

"Het voorlopige centrum is al in volle gang.
Dat is alles wat gij tot nu toe hebt gedaan.
Dit huis moogt gij als een centrum beschouwen.
Datgene wat Wij en u tot stand willen brengen
is een voortzetting van hetgeen gij al hebt opgebouwd.
Zo laat u niet verleiden tot
die verschillen in uw werkwijze uit te diepen,
waardoor gij juist de energieën die u begeleiden zult reduceren.

Zo zeg Ik u dat de Meester Saint Germain
in de ceremoniële magie,
hetgeen betekent spiritualiteit in materie brengend,
op Zijn wijze, vanuit Zijn energieën en krachten,
met diegenen zal samenwerken
die zich met Hem samen willen voegen tot het tot stand brengen,
tot stand laten komen
van een realistisch centrum,
wat wat de invulling betreft,
wat de rijkdom aan facetten betreft,
de lichtstraling die van elk facet zal uitgaan,
in een groeifase zal blijven verkeren.

Gij denkt toch niet dat wanneer het centrum is gerealiseerd,
dat dan de groeimogelijkheden van de facetten
reeds totaal en geheel zijn ingevuld en afgesloten?
Zo willen Wij niet werken.
Ieder facet zal steeds dieper worden belicht
en lichtend uitstralen,
waardoor steeds meer, steeds dieper en steeds wijder
het bewustzijn van die mensheid in dit uw land zal gediend zijn.

Zo vraag Ik u u te bezinnen op de realisatie hiervan,
met dien verstande dat ieder van u, individueel,

zich juist tot datgene zal richten
en zijn werkzaamheden en zich geheel aan kan wijden
datgene zal zijn waar hij of zij de meeste affiniteit mee heeft.
Zo werkt gij het efficiëntste.
Zo kunt gij u ook hergroeperen,
waardoor nieuwe lichtpunten, nieuwe perspectieven
in uw bewustzijn zullen doordringen.

Het is zeer dringend, van uiterst grote noodzaak,
dat er een vast punt komt in dit uw land,
waar een zeer duidelijke, lichtende samenwerking
met uw geestelijke Begeleiders
tot in alle uithoeken van dit land zal stralen.

Zo zal dan psychosofia het kenmerk zijn van het centrum,
doch de universele eenheid,
waar eenieder gelijkwaardig is aan de ander,
zal daarvan de realisatie zijn.

En het werk met Ons kanaal Zohra, zal zijn een geheel eigen
facet, van grote lichtende kracht.
En gij allen die met haar in dit facet willen samenwerken,
zult dit toch doen vanuit uw eigen achtergronden
en uw eigen affiniteiten.
Want slechts zo kunt gij optimaal werken.
Zo vraag Ik u, bezin u hierop,
hoe gij dit in onderling verband en verbinding,
toch vanuit uw eigenheid, in verbinding met haar,
en zo met Ons, tot stand kunt brengen.

Ik zeg u broeders en zusters, de tijd dringt.
De tijd dringt niet alleen om tot een centrum te komen,
begrijpt u Mij goed,
de tijd dringt dat de waarheid zal worden onderkend,
dat geest staat in lijnrechte verbinding met materie,

en dat mensen in deze verbinding
tot een grotere en een diepere inzichten,
spiritualiteit en transformatie kunnen plaatshebben.
Al wat nog zal gebeuren zal uw wereld schokken en beroeren,
ook u.

Doch, zoals Ik zojuist heb gezegd,
zo gij u innerlijk vrij maakt van uw diepste innerlijke onvrijheden,
zult gij opgaan tot de vierde inwijding,
de inwijding van het kruis.

Doch dan zal zij niet van u een gekruisigde maken,
doch dan zult gij het licht wat indaalt
in uzelve tot een lichtend kruis stellen,
zo gij daarin de gouden roos van de liefde,
uw eigen diepste innerlijke zijn,
uw werkelijke goddelijke oorsprong,
in al hetgeen gij zijt, gij denkt, gij spreekt en handelt,
tot uitdrukking wilt brengen.

Dat nu is Onze wens, om met u samen tot dit plan te geraken.

Gebruik de tijd, want voor u vliegt zij door uw vingers heen.
In uw wereld speelt de tijd een zeer grote rol.
En Ik zeg u, besef uw verantwoordelijkheden
ten opzichte van uw eigen taak in dit geheel.
Zo vroeg Ik u te willen zijn dienaren van de mensheid.

Indien gij vragen stelt zullen zij beantwoord worden."

*Moet als eerste stap al gezocht worden naar een
geschikte ruimte en plaats?*

"Hetgeen wij nu van u verlangen is dat gij een centrum
in de fijnstoffelijke energieën nu bouwt,
een centrum waarin gij al deze facetten
en het facet wat Wij met ons kanaal

tot uitdrukking willen brengen,
heel duidelijk daar een eigen plaats in geven.
Ik zeg u, voorwaar ik zeg u, dat indien gij dit centrum
in de fijnstoffelijke energieën, dimensies,
hebt doen plaats gevonden,
dat dan in de materie het naar u toe zal komen,
zonder dat gij uzelve hoeft aan te zetten
tot het zoeken en het plaatsen van uw energieën
in stoffelijke woonoorden of dergelijke.
Het zal naar u toekomen, indien gij nu
in de fijnstoffelijke dimensie het centrum zodanig hebt gebouwd
dat gij slechts de deur behoeft te openen
waardoor het in de materie gerealiseerd kan worden."

Is de tijdsfactor niet onze verantwoordelijkheid?

"De tijdsfactor loopt synchroon met datgene wat door u
in de fijnstoffelijke dimensie tot stand wordt gebracht.
En zo zeg Ik u, in deze bijeenkomst is het van het hoogste belang
dat gij het centrum in de fijnstoffelijke dimensie realiseert.
Hetgeen bedoeld wordt, niet met allerlei organisatievormen,
die zo zeg Ik u, in latere tijden,
wanneer het in de materie gerealiseerd zal zijn,
wel degelijk van node zijn,
doch nu bidden Wij u, om op deze dag te willen komen
tot een werkelijke realisatie van het centrum,
zoals vanuit uw diepste zijn, vanuit uw diepste innerlijk geweten
wordt wat Wij hiermede beogen.
Ik zeg u dat dan de poorten zullen open gaan
en gij het in de materie zult kunnen realiseren."

*Is het een keuze op basis van de eigen vrijheid om over te
gaan tot realisatie van de fijnstoffelijke energieën in de
grofstoffelijke?*

"Dat is een consequentie.

Gij doet uw keuze in alle vrijheid, op dit moment, na uw keuze gaat gij gezamenlijk het centrum in de fijnstoffelijke dimensie realiseren, waarna de consequentie zal zijn dat zij in de materie tot u zal komen."

Wat nu gevraagd wordt is heel duidelijk om tot een zodanige verbroedering en verbinding te komen dat daar het centrum uit kan groeien.

Wat is het centrum fijnstoffelijk realiseren?

Dat is het nadenken over

Nee!

Jij denkt - dat is een gedachtevorm dus - dat dat inhoudt het nadenken over het te bouwen centrum. Het nadenken denk je dat dat het fijnstoffelijke is. Dat is niet waar. Het verbinden van elkaar in die verhouding, relatie tot de Hiërarchie is het fijnstoffelijke centrum. Ik weet al dat ik weer een andere groep zal vormen, waarin juist deze energieën, die zeer zeker van de Meester Saint Germain zijn, maar dan wel doorlicht door de Meester Kuthumi uiteindelijk dat centrum tot stand zullen brengen. Maar met z'n allen doen wij wel het fijnstoffelijke centrum.

Hoe stroomt de informatie door naar de verschillende groepen?

Ik zie de weegschaal van de godin Maät, waar aan de ene kant het hart is en aan de andere kant de veer. Je hart moet zo licht zijn als een veer. Dat betekent dus zo onbezwaard met eigen egobelangen dat het gelijk is aan de veer. Dat betekent, aan de ene kant mag daar geen macht of gezag aan gehecht worden, maar aan de andere kant is deze informatie die komt van een

zodanige hoogte dat ze niet als paarden voor de zwijnen gegooid moet worden.

Een discipel die zich begeeft op het pad van discipelschap geeft zelf aan de Hiërarchie aan waartoe hij in staat is en welke werken hij kan verrichten. Daartoe wordt hij gerechtigd om de informatie tot zijn dienst te mogen nemen, opdat hij het pad van discipelschap in datgene wat hij tot stand kan brengen en in zijn eigen menselijke groei kan verrichten, ten dienste van de mensheid kan geven.

Deze groep is niet gerechtigd om de informatie te onthouden aan wie of wat dan ook.

De rol die de Meesters spelen

De energie van de Meester Saint Germain is een hele sterke energie die inderdaad in het aquariustijdperk verstoffelijkt zal worden, maar dan wel niet alleen verbonden, maar geheel doorlicht door de Meester Kuthumi.

Daar komt nog bij dat de Meester Jezus als de historische Christus die Hij was Zijn energie geeft in deze toch wel drie-eenheid. Zijn realisatie van de liefde en het vrijmaken van de eigen persoonlijke emotionele gebondenheden, waardoor het karma getransmuteerd kan worden. Dat is nou die samenwerking.

De Meester Jezus is ook de generaal in dit bestel. Hij is de generaal van de energieën die zich in de stof zullen gaan realiseren. En een generaal verzamelt zijn troepen, heeft de hoogste verantwoordelijkheid daarvoor. Een generaal is degene die met vooruitziende blik zijn troepen in het geweer kan brengen. Daarmee wordt bedoeld dat Hij een zodanige energie heeft, door datgene wat Hij heeft gedaan, dus de transmutatie van karma, dat Hij a.h.w. een voorsprong heeft in die energiewereld om nu weer het mogelijk te maken dat ook de

mens tot die transmutatie van karma kan komen. En daartoe werken al deze energieën samen. Want dat verandert het hele wereldbestel.

"De Meester Kuthumi is in Zijn diepste zijn het hart van dit kosmische stelsel.

Niet in Zijn functie als de Meester Kuthumi, niet in Zijn verschijningsvorm, doch als zijnde de Verlosser.

Hij zal verschijnen en diep in uw harten plaats nemen, zo gij in staat zijt Zijn grote en diepe liefdesenergie tot in het diepste van uw zijn te laten doordringen. Zo zeg Ik u, gij broeders en zusters, werk samen zoals ook Wij in de geest samen werken, opdat datgene zal gebeuren wat in het plan Gods door de grootste Wezenseenheid is besloten.

Maitreya, Verlosser, kosmische Christus, Heer van het Licht in de diepste liefde, eenvoud des harten, in uzelve tot directe realisatie brengen, daartoe zijt gij geroepen, daartoe zijt gij bestemd.
Aum."

Wat de Meester Jezus als de historische Christus heeft gedaan is de mensen a.h.w. klaar maken opdat tweeduizend jaar later dit bewustzijn zou kunnen komen. Hij moest toen de punt in de materie zetten van de spiraal van transmutatie van karma. Dat heeft Hij gedaan in die drie jaar wat Hij daarbij heeft gedaan. Maar dat is maar een heel klein deel in het grote geheel.

De geest van de Meester Kuthumi kleedt zich in de aanwezigheid van de Meester Jezus?

Een heel groot en wezenlijk kosmisch geheim is: De historische Christus, in Zijn vormgeving van de Meester Jezus - die vormgeving van de Meester Jezus, die een karmische achtergrond had, waardoor alles kon gebeuren wat is gebeurd, het verraad van Judas, Zijn hoogste broeder, want anders zou het niet kunnen - is in Zijn hoogste zijn de Meester Kuthumi. Hun functies hebben andere energieën, dus andere realisaties.

Wat doet de Heer Melchisedek daarbij?

Dat is de hogepriester. Boven tijd en ruimte.

Werk de Meester Jezus in tijd en ruimte?

Natuurlijk, die moet in de tijd en ruimte werken, want anders kan Hij het karma niet laten transmutteren. Dat is Zijn opdracht, dat blijft Zijn opdracht tot alles is uitgezuiverd.

Dus de Heer Melchisedek werkt in een soort oneindige, tijdloze energiefunctie?

Ik zie een borstlap met juwelen. Hij realiseert middels de energieën van deze grote Meesters vernieuwing van vormgeving, en dat is Heer Jahwe.

Wat is de relatie tussen de Heer Jahwe en de Heer Sanat Kumara?

De Heer Sanat Kumara verenigt in Zichzelve al de energieën van de Maitreya, de Maha Chohan, de Manoe; dat verdeelt zich wederom, splitst zich, dat is de splinging - eerst was daar de fusie, dan de splinging, later keert het weer terug tot de fusie, verdeelt zich dan in de functies van al deze Meesters, die bepaalde energiedomeinen hebben, waardoor Zij mensen kunnen bereiken. Anders kunnen Zij geen mensen bereiken.

Er is gezegd dat de Heer Melchisedek voor ordening zorgt.

Ja, Hij heeft daarvoor de macht als de Hogepriester. Dat is een macht, een kracht waardoor dat kan gebeuren door Hem. De Orde van Melchisedek: het betekent dat de Orde van Melchisedek over de gehele wereld heen de mensheid brengt tot een dieper en een grensloos bewustzijn. Waardoor de hersenmassa die nu niet werkt langzaamaan gaat werken. Die grijze hersenmassa die niet werkt heeft niet die blauwe lichtflitsen die ik zie bij de hersencellen die wel werken. Langzaamaan gaan daar nieuwe hersencellen werken, dus actief in het menselijk brein werken, dat kan ik dan zien, die worden dan a.h.w. doorlicht door wat jij zei, als je in een atoomreactor kijkt dan zie je een blauwe lichtschijn.

Een kosmisch vuur.

Een kosmisch vuur.

De Heer Melchisedek draagt dus bij aan het verruimen van de vormen. De vormen, dat is de Heer Jahwe ...

De Heer Jahwe kon die vormgeving tot de mensheid brengen omdat het bewustzijn van de mensheid op dat niveau geopend was, doch nu, vanaf nu, in de komende tijden, komt er een zodanige verruiming van het bewustzijn dat Hij kan overgaan tot andere vormgevingen. En die hangen af van de mate van waarop er gewerkt gaat worden met de ontsluiting van die hersencellen die nu nog niet werken. Die alleen maar latent aanwezig zijn. En dat dat allemaal weer kan gebeuren komt omdat nu het bewustzijn komt dat geest is in al wat is.

Iedere keer bij een cultuurdoorbraak in geestelijke zin verschijnt Melchisedek.

Ja, en dan vindt er een soort atoomexplosie plaats waardoor het bewustzijn van de voorlopers in de mensheid plotseling anders gaan werken.

Er zijn zowel gewelddadige liefdeloze kernexplosies, als geleide.

Die gewelddadige lijkend liefdeloze kernexplosies zijn nodig om bepaalde stukken niemandsland, zo'n mijneveld, te overbruggen.

Zoals de eerste en tweede wereldoorlog een heleboel opgelost hebben in het etherisch veld van de aarde.

Hitler was een hele hoge geest, werkend in de duisternis. Maar 100% ertoe bijdragend tot vernieuwing van bewustwording van de mensheid. Dat waren de christenvervolgingen ook. Daardoor kon de leer van de Christus tot de mensheid juist doordringen. Was dat niet gebeurd dan was het vervlakt en verwaterd.

Als de Heer Melchisedek boven tijd en ruimte is, dan kijkt Hij dus niet alleen naar ons zonnestelsel in materiële vorm, maar heeft Hij een grotere reikwijdte ...

Naar andere zonnestelsels.

Hij is daar buiten. Dus het hele heelal, ons hele melkwegstelsel zou in Zijn werking meegenomen worden.

Dit melkwegstelsel wel. Dit hele stelsel wel. Met andere stelsels daar legt Hij de verbindingen mee.

Afsluiting

"Zo danken Wij u in diepe ootmoed,
dat gij zover zijt gekomen
waardoor Wij met u tot nieuwe en volgende stappen
kunnen overgaan.

Deo gratias.

Laudate dominum.

Amen."

